

AGENDA

FEBRUARI

Dinsdag	06	20u00	Bidstond
Dinsdag	13		Celgroep
Maandag	19	20u00	Stadsgebed
Dinsdag	20	20u00	Bidstond regionaal
Woensdag	21	14u00	55 senioren bij Cécile
Dinsdag	27		Celgroep

MART

Dinsdag	06	20u00	Bidstond
Dinsdag	13		Celgroep
Maandag	19	20u00	Stadsgebed
Dinsdag	20	20u00	Bidstond regionaal
Woensdag	21	14u00	55 senioren bij Cécile
Dinsdag	27		Celgroep

**Februari
2018
Nr. 354**

Jacobus 5:17

Elia was slechts een mens zoals wij en hij bad een gebed, dat het niet regenen zou, en het regende niet op het land, drie jaar en zes maanden lang;

ELIA, de man die de moed had om tegen de stroom in te gaan.
 Jesaja werd in een visioen geroepen om te gaan voor God, tegen de stroom in. In 1 Koningen 17:1 zien we hetzelfde maar dan met Elia, Elia een mens zoals u en mij (Jac. 5:17)

Elia had de moed om zijn vertrouwde wereld achter zich te laten en zijn persoonlijke veiligheid op het spel te zetten. Dat deed hij omdat hij er niet kon mee leven dat zijn volk zich tot afgoderij had laten verleiden. Elia waagde zich in het hol van de leeuw – het koninklijk paleis in het noordelijke tienstammenrijk Israël - om zijn koning mee te delen dat Gods geduld op was en dat Zijn oordeel over Israël zou komen.

We staan aan het begin van een nieuw jaar. Zoals Elia zouden we ons kunnen afvragen, zijn wij bereid om tegen de stroom in te gaan. We zitten in de maalstroom van het leven. Elke dag opnieuw krijgen we te maken met verantwoordelijkheden, wordt er van ons van alles verwacht. We worden soms meegesleurd in zaken die we niet echt willen. Soms doen we dingen zonder slechte bedoelingen, maar waar God niet echt gelukkig met is. Ik zelf ben een tijdje terug geconfronteerd met mijn eigen zwakte. Wat is het toch makkelijk om met de stroom mee te gaan ... dan tegen de stroom in !!! Maar achteraf komt het verdriet.

Gelukkig hebben we een vergevende God, die ons wil helpen om tegen de stroom in te gaan met vallen en opstaan. Door tegen de stroom in te gaan kunnen we het verschil maken, zoals we ook zien bij Elia.

Mijn gebed is dat we als individu / als gemeente in het komende jaar in situaties / gesprekken komen waar de wereld / onze omgeving zegt “ *geen probleem* ” maar het voor God niet kan, **dat wij durven spreken en reageren**. Zoals bij Elia kan God dan ook machtige dingen doen.

Gods wijsheid, inzicht en kennis toegewenst voor het nieuwe jaar.

Albert

Algemene info

Gemeenteleiding:

* Bob: 09/236 34 87

* Kris & Rika: 09/236 35 08

Gebedsketting: Rika 09/2363508

(gsm 0474/460937) of

mail: gebedsketting@hotmail.com

Celgroepen:

Dirk & Els: 09/3697943

Marnix & Annick: 09/2308831

Marc & Cecile: 09/3438676

Luc (55 senioren): 0473/181767

Benjamin & Sarah: 0486/244450

Michaël Van Kesteren: 0479/777307

REGIONALE BIDSTOND

Gent NOORD
 Achiël De Neve
 Appensvoordestraat 53a
 9920 LOVENDEGEM
 09 / 217 06 38
 0486 / 588 121



Gent ZUID
 Naomi Van Der Smissen
 Boomgaardstraat 5
 9090 MELLE
 0486 / 244 447

Christelijke Gemeenschap ELIM

Samenkomstzaal: Acaciastraat 2 - 9000 Gent

Rekeningnummer: BE29 2900 1379 7764 - GEBA BEBB

Zon- dag	Praktisch verantw.	Geestelijk verantw.	Zang	Preek
04/02	Michaël	Kris	Tom	Philip VK
11/02	Joël	Dirk	Michaël	Bob
18/02	Albert	Bob	Christina	Jonathan V
25/02	Roger	Kris	Kris	Michaël
04/03	Luc	Bob	Dirk	Koen Celis
11/03	Dirk R	Kris	Tesley	Dirk
18/03	Patrick	Dirk	Jonathan	Bob
25/03	Eddy	Bob	Tom	Jonathan