

# AGENDA

A  
P  
R  
I  
L

Dinsdag	03	20u00	Bidstond
Dinsdag	10		Celgroep
Maandag	16	20u00	Stadsgebed
Dinsdag	17	20u00	Bidstond regionaal
Woensdag	18	14u00	55 senioren bij Cécile
Dinsdag	24		Celgroep

M  
E  
I

Dinsdag	01	14u00	Bidstond
Dinsdag	08		Celgroep
Dinsdag	15	20u00	Bidstond regionaal
Woensdag	16	14u00	55 senioren bij Cécile
Maandag	21	20u00	Stadsgebed
Dinsdag	22		Celgroep
Dinsdag	29	20u00	Bidstond

**April  
2018  
Nr. 356**

## Marcus 16:9-13

Toen Hij des morgens vroeg op de eerste dag der week opgestaan was, verscheen Hij eerst aan Maria van Magdala, van wie Hij zeven boze geesten uitgedreven had. Zij ging heen en berichtte het hun, welke bij Hem geweest waren, die treurden en weenden. En toen zij hoorden, dat Hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet. Daarna verscheen Hij in een andere gedaante aan twee van hen op de weg, terwijl zij zich naar het land begaven. En ook die gingen heen om het aan de anderen te berichten. En ook die geloofden zij niet.

Het Paasverhaal is een geschiedenis van geloof en ongeloof. Ze zien allemaal hetzelfde: een lege graftombe. Maar ze reageren er verschillend op. Het lichaam van Jezus is weg, maar er worden verscheidene betekenissen aan gegeven. De ene denkt aan de verrijzenis, de ander denkt dat het lichaam gestolen is en weer een ander denkt dat de volgelingen van Jezus het lichaam hebben meegenomen. Het is met Pasen dat het geloof van de discipelen heel sterk op de proef wordt gesteld. En niet iedereen slaagt in die test.

Maar toch, Jezus is echt opgestaan. In Hem is Goddelijke Levens-kracht. In Hem is overwinning, zelfs over ongeloof! Wetenschappers vanuit verschillende hoeken, zowel christen als niet christen, hebben aangegeven dat er in de geschiedenis

voldoende bewijs is voor de correctheid van het verhaal in de evangeliën. Het is dus inderdaad een echte geschiedenis, het is echt gebeurd. Toch brengt dit mensen niet als gelovigen aan de voeten van de verrezen Heer! Hoe zit dat in onze levens? Met welke gedachten en gevoelens staan wij bij het lege graf? Zijn onze levens een bewijs van de verrijzenis van onze Heer?

We zien dat Jezus heel genadig en liefdevol reageert zowel ten opzichte van diegenen die geloven als tegenover diegenen die moeite hebben te geloven. De discipelen komen als veranderde mensen uit deze moeilijke situatie. Hun uiteindelijke geloof, onder de leiding van de Heilige Geest, verspreidt zich over de gehele wereld. Het leven van Jezus wordt tastbaar in en door hen. Onze gemeente is een tastbaar bewijs van hun toewijding aan de Heer zoveel eeuwen geleden.

Zo klinkt de oproep van Pasen. Er is toekomst, er is leven, er is overwinning. Wij hebben in Jezus' verrijzenis iets ontvangen dat het waard is te worden geleefd, geloofd en verteld! Ik wens jullie allemaal een heel gezegend Paasfeest toe.

Bob

# Algemene info

## Gemeenteleiding:

\* Bob: 09/236 34 87

\* Kris & Rika: 09/236 35 08

## Gebedsketting: Rika 09/2363508

(gsm 0474/460937) of

mail: [gebedsketting@hotmail.com](mailto:gebedsketting@hotmail.com)

## Celgroepen:

Dirk & Els: 09/3697943

Marnix & Annick: 09/2308831

Marc & Cecile: 09/3438676

Luc (55 senioren): 0473/181767

Benjamin & Sarah: 0486/244450

Michaël Van Kesteren: 0479/777307

## REGIONALE BIDSTOND

Gent NOORD

Achiel De Neve

Appensvoordestraat 53a

9920 LOVENDEGEM

09 / 217 06 38

0486 / 588 121



Gent ZUID

Naomi Van Der Smissen

Boomgaardstraat 5

9090 MELLE

0486 / 244 447

## **Christelijke Gemeenschap ELIM**

Samenkomstzaal: Acaciastraat 2 - 9000 Gent

Rekeningnummer: BE29 2900 1379 7764 - GEBA BEBB

Zon-dag	Praktisch verantw.	Geestelijk verantw.	Zang	Preek
1/04	Dirk L	Dirk	Michaël	Hilde
08/04	Joël	Kris	Christina	David
15/04	Michaël	Dirk	Kris	Bob
22/04	Albert	Bob	Dirk	Eddy
29/04	Roger	Kris	Jonathan	Marc
06/05	Luc	Bob	Jonathan	Dirk
13/05	Dirk R	Dirk	Daniël	Bob
20/05	Patrick	Kris	Tom	David
27/05	Eddy	Bob	Michaël	Lijdende kerk