

# AGENDA

OKTOBER  
NOVEMBER

Dinsdag	02	20u00	Bidstond
Zaterdag	06		MEDEWERKERSDAG
Dinsdag	09		Celgroep
Maandag	15	20u00	Stadsgebed
Dinsdag	16	20u00	Regionale bidstond
Woensdag	17	14u30	55 senioren bij Cécile
Dinsdag	23		Celgroep
Zondag	28		GEMEENTEWEEKEND
Dinsdag	30	20u00	Bidstond

Dinsdag	6		Celgroep
Zondag	11		VVP Ontmoetingsdag
Dinsdag	13	20u00	Bidstond
Woensdag	14	14u30	55 senioren bij Cécile
Maandag	19	20u00	Stadsgebed
Dinsdag	20		Celgroep
Dinsdag	27	20u00	Bidstond regionaal

**oktober  
2018  
Nr. 361**

**Efeziërs 3: 14-21**

**'Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar Wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geve, naar de rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.**

**Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen.'**

Wat mij heel sterk opviel toen ik dit stukje las, is dat Paulus schrijft "Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus"

Waarom schrijft hij niet "Hem zij de heerlijkheid in jouw leven of "in ons"? In plaats daarvan schrijft hij "in de gemeente".

In de gemeente wordt God verheerlijkt, aanbeden, groot gemaakt, vieren we dat God verlossing heeft gebracht door Jezus.

God gebruikt de gemeente om Zijn veelkleurige wijsheid aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten bekend te maken. (Ef. 3:10)

Deze tekst is trouwens de afgelopen maanden veel aangehaald in onze samenkomsten.

God heeft Zijn gemeente lief, heiligt, reinigt Zijn gemeente.

God sticht de gemeente doordat wij gaven hebben gekregen en trachten te streven naar die gaven. (1 Kor.14: 12)

Jezus is het hoofd, ieder is deel van dit lichaam, van de kleine teen tot het puntje van de neus.

In De gemeente is er ruimte voor bemoediging, een plaats waar God Zijn kracht toont. Zie hoe goed en hoe liefelijk het is als broeders (en zusters) tezamen wonen (Ps. 133: 1)

De gemeente is een plek waar wij "geworteld en gegrond in Zijn liefde" kunnen vatten hoe groot de liefde van Christus is en kunnen proeven van de volheid van God.

En het is zoveel meer, het is een geheimenis, bruid van God, Gods akker, koninklijk priesterschap, heiligdom Gods, enz... .

Zouden we ons dan nog de vraag stellen, waarom gemeente?

Als je in de Bijbel het boek Handelingen leest, dan zie je dat de eerste Christenen met plezier op zondag bijeenkwamen om hun Heer te gedenken, en te bidden, handen op te leggen en elkaar bij te staan.

Ik denk ook dat God ervan geniet als we samenkomen.

God heeft dit aan ons gegeven waar we tot opbouw kunnen zijn.

Waar we onze gaven en talenten kunnen ontplooien.

Ik hoop dat dit ook jouw ervaring is?

Het is ook niet verkeerd om zelf eens te genieten en je "batterijen" op te laden. Wel heb ik ervaren dat als ik voor anderen tot opbouw ben zelf ook opgebouwd wordt.

**"Dan word ik door Zijn Geest met kracht gesterkt in de inwendige mens"**

Wie geeft, hem zal gegeven worden.

Het zou eerder moeten zijn, waar is **mijn** plaats in de gemeente van Christus?

Wat kan ik doen tot opbouw van de gemeente en uiteindelijk tot opbouw van Zijn koninkrijk.

**Ef 2: 10**

**"Want Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt"**

Moge de vrede des Heren met je zijn,  
Dirk

# Algemene info

## Gemeenteleiding:

\* Bob: 09/236 34 87

\* Kris & Rika: 09/236 35 08

## Gebedsketting: Rika 09/2363508

(gsm 0474/460937) of mail:

[elim.gent.gebedsketting@gmail.com](mailto:elim.gent.gebedsketting@gmail.com)

## Celgroepen:

Dirk & Els: 09/3697943

Marnix & Annick: 09/2308831

Marc & Cecile: 09/3438676

Luc (55 senioren): 0473/181767

Benjamin & Sarah: 0486/244450

Michaël Van Kesteren: 0479/777307

## REGIONALE BIDSTOND

Gent NOORD  
Achiël De Neve  
Appensvoordestraat 53a  
9920 LOVENDEGEM  
09 / 217 06 38  
0486 / 588 121



Gent ZUID  
Naomi Van Der Smissen  
Boomgaardstraat 5  
9090 MELLE  
0486 / 244 447

## **Christelijke Gemeenschap ELIM**

Samenkomstzaal: Acaciastraat 2 - 9000 Gent

Rekeningnummer: BE29 2900 1379 7764 - GEBA BEBB

Zon- dag	Praktisch verantw.	Geestelijk verantw.	Zang	Preek
07/10	Joël	Dirk	Tesley	Luc
14/10	Michaël VK	Bob	Jonathan	Dirk L
21/10	Albert	Kris	Tom	Bob
28/10	GEMEENTEWEEKEND			
04/11	Michaël	Dirk	Christina	David
11/11	VVP ONTMOETINGSDAG			
18/11	Roger	Bob	Jonathan	Gene
25/11	Dirk R	Kris	Michaël	Bob