

AGENDA

JANUARI

Zondag	06	10u00	Getuigenisdienst
Dinsdag	08	20u00	Bidstond
Dinsdag	15		Celgroep
Dinsdag	22	20u00	Regionale bidstond
Woensdag	23	14u30	55 senioren bij Cécile
Dinsdag	29		Celgroep

FEBRUARI

Dinsdag	05	20u00	Bidstond
Dinsdag	12		Celgroep
Dinsdag	19	20u00	Regionale Bidstond
Woensdag	20	14u30	55 senioren bij Cécile
Dinsdag	26		Celgroep

**Januari
2019
Nr. 364**

Mat. 2:1-2

Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het Oosten kwamen te Jeruzalem, en vroegen: Waar is de Koning der Joden, die geboren is? Want wij hebben zijn ster in het Oosten gezien en wij zijn gekomen om Hem hulde te bewijzen.

Op 6 januari is het feest van de koningen. Het herdenkt de tocht van de wijzen uit het Oosten die na hun omzwervingen bij Jezus komen. Het waren wijzen, magiërs. Ze konden de sterren lezen, maar hadden ook een enorme kennis van natuurkunde, literatuur en de culturen rondom hen. Ze waren raadgevers voor hooggeplaatste personen, zoals ook Daniël en zijn vrienden lang ooit waren geweest.

Deze mannen waren wijs. Niet alleen omdat het hun job was, maar ook omwille van de beslissingen die ze namen. Ze zagen de tekenen van de tijd, en waren open voor de leiding van God. Ze volgden het licht dat God hen stuurde, en gingen op reis, mogelijks twee jaar lang. Reizen in die tijd was een gevaarlijke onderneming. Het klimaat, de woestijn, wilde dieren, rovers... Maar ze waren wijs, en hielden vol temidden van moeilijke omstandigheden. Ze hadden een duidelijk doel voor ogen ! In Jeruzalem gekomen vroegen ze uitleg aan Herodes en de schriftgeleerden. Op het moment dat ze horen dat Gods Woord spreekt over Bethlehem, zijn ze opnieuw wijs. Ze volgen Gods Woord, in tegenstelling tot de Joodse leiders en tot Herodes die alleen aan zichzelf denkt. Hun wijsheid leidt tot een ontmoeting met de Redder van de wereld. Ook bij hun uiteindelijke ontmoeting met Jezus zijn ze wijs: ze knielen in aanbidding neer en geven kostbare geschenken. Als ze terug naar hun land reizen, zijn ze opnieuw wijs. Ze luisteren naar de droom die God hun heeft gegeven om niet langs Herodes terug te gaan.

De wijsheid van de wijzen mag voor ons een bemoediging en aansporing zijn. Er gebeurt veel rondom ons. In onze families, in de gemeente, op het werk, in de wereld. Soms begrijpen we wat er gebeurt, soms ook niet. Toch heeft God ons een plaats gegeven, een doel: onder alle omstandigheden leven vanuit de ontmoeting met onze Redder. Laat dat steeds onze bron van wijsheid zijn, onze bron van kracht, onze bron van hoop. Ik wens u heel gezegende kerstdagen toe en Gods wijsheid voor 2019 !

Bob

Algemene info

Gemeenteleiding:

* Bob: 0499/702940

* Kris & Rika: 09/236 35 08

Gebedsketting: Rika 09/2363508

(gsm 0474/460937) of mail:

elim.gent.gebedsketting@gmail.com

Celgroepen:

Dirk & Els: 09/3697943

Marnix & Annick: 09/2308831

Marc & Cecile: 09/3438676

Luc (55 senioren): 0473/181767

Michaël Van Kesteren: 0479/777307

REGIONALE BIDSTOND

Gent NOORD
Achiël De Neve
Appensvoordestraat 53a
9920 LOVENDEGEM
09 / 217 06 38
0486 / 588 121



Gent ZUID
Naomi Van Der Smissen
Boomgaardstraat 5
9090 MELLE
0486 / 244 447

Christelijke Gemeenschap ELIM				
Samenkomstzaal: Acaciastraat 2 - 9000 Gent				
Rekeningnummer: BE29 2900 1379 7764 - GEBA BEBB				
Zon- dag	Praktisch verantw.	Geestelijk verantw.	Zang	Preek
06/01	Dirk R	Kris	Michaël	Jonathan
	GETUIGENISDIENST: opgeven bij Jonathan			
13/01	Luc	Bob	Kris	David
20/01	Patrick	Dirk	Tom	Bob
27/01	Dirk L	Kris	Dirk	Luc
03/02	Joël	Kris	Jonathan	Philip VK
10/02	Michaël	Kris	Daniël	Dirk L
17/02	Albert	Dirk	Christina	Bob
24/02	Roger	Bob	Michaël	Kris