

AGENDA

A
P
R
I
L

Dinsdag	02	20u00	Bidstond
Dinsdag	09		Celgroep
Dinsdag	16	20u00	Bidstond regionaal
Woensdag	17	14u30	55 senioren bij Cécile
Dinsdag	23		Celgroep
Dinsdag	30	20u00	Bidstond

UITNODIGING KUISPLOEGJE

We zoeken mensen die mee willen helpen om de zondag na de dienst de kerk te kuisen. We zouden één keer per maand op de zondagmiddag na de dienst met enkele mensen de kerk poetsen. We zullen daarmee ongeveer twee 2 uur bezig zijn. Iedereen die hieraan ook wil meehelpen, al is het bv. een uurtje, mag zich wenden tot Lydia. De data zijn: 7/4, 5/5, 2/6.

Lydia

M
E
I

Dinsdag	07		Celgroep
Dinsdag	14	20u00	Bidstond
Dinsdag	21		Celgroep
Dinsdag	28	19u30	Bidstond regionaal
Woensdag	29	14u30	55 senioren bij Cécile

**April
2019
Nr. 367**

Mattheüs 16:3

Bij het vallen van de avond, zegt gij: Goed weer want de lucht ziet rood. En des morgens: Vandaag ruw weer, want de lucht ziet somber rood. Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, maar kunt gij het de tekenen der tijden niet?

Vandaag de dag weet iedereen wat voor weer het morgen zal zijn, zelfs in de tijd van Jezus had men het KMI niet nodig om aan weersvoorspellingen te doen. Iedereen vindt dit belangrijk want men houdt daar rekening mee als men een uitstap wil doen om desnoods een regenjas aan te trekken of een paraplu mee te nemen, ook de boer voor het bewerken van zijn land. Tegenwoordig is de hele wereld in de ban van de klimaat mars tegen de opwarming van de aarde. Allemaal mooi, schijnt Jezus te zeggen, maar de tekenen der tijden kennen ze niet. Hiermee geeft Hij te kennen dat het geestelijk klimaat waarin de mens leeft toch belangrijker is dan het weer. Ook in het vorige editoriaal eindigde Albert met diezelfde boodschap. Ik wil deze alleen maar versterken door de woorden van Jezus aan te halen in Joh 9:4 *Wij moeten werken de werken desgene die Mij gezonden heeft zolang het dag is, er komt een nacht waarin niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld.* Weliswaar is Jezus niet meer fysisch aanwezig maar Hij leeft door Zijn Geest in ieder die Hem aangenomen heeft als zijn verlosser en tegen hen zegt Hij ook in Matt5:14 *Gij zijt het licht der wereld ... laat zo uw licht schijnen voor de mensen opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.* Deze opdracht wordt alsmaar belangrijker naarmate we het geestelijk klimaat zien veranderen in de wereld. Het zou wel eens kunnen dat we dicht bij die nacht zitten en wie zou niet graag hebben dat nog vele anderen tot erkenning mogen komen dat Jezus niet alleen onze zonden heeft gedragen op het kruis maar ook uit de dood is opgestaan. De dood is verslaan en met Hem mogen we uitzien naar een prachtige eeuwige toekomst. Laten wij, nu we nog kunnen, lichtdragers zijn in alles wat we doen en zeggen.

Kris

Algemene info

Gemeenteleiding:

* Bob: 0499/702940

* Kris & Rika: 09/236 35 08

Gebedsketting: Rika 09/2363508

(gsm 0474/460937) of mail:

elim.gent.gebedsketting@gmail.com

Celgroepen:

Dirk & Els: 09/3697943

Marnix & Annick: 09/2308831

Marc & Cecile: 09/3438676

Luc (55 senioren): 0473/181767

Michaël Van Kesteren: 0479/777307

REGIONALE BIDSTOND

Gent NOORD
Achiël De Neve
Appensvoordestraat 53a
9920 LOVENDEGEM
09 / 217 06 38
0486 / 588 121



Gent ZUID
Naomi Van Der Smissen
Boomgaardstraat 5
9090 MELLE

0486 / 244 447

Christelijke Gemeenschap ELIM Samenkomstzaal: Acaciastraat 2 - 9000 Gent Rekeningnummer: BE29 2900 1379 7764 - GEBA BEBB				
Zon- dag	Praktisch verantw.	Geestelijk verantw.	Zang	Preek
07/04	Michaël	Bob	Daniël	Dirk L
14/04	Albert	Dirk	Christina	David
21/04	Roger	Bob	Kris	Eddy
28/04	Dirk R	Kris	Dirk L	Bob
05/05	Luc	Dirk	Tom	Jonathan V
12/05	Patrick	Kris	Christina	Eddy
19/05	Dirk L	Dirk	Jonathan	Bob
26/05	Joël	Bob	Daniël	David