

# AGENDA

**M  
E  
I**

Dinsdag	07		Celgroep
Zaterdag	11	19u30	PRAISEAVOND
Zondag	12	10u00	DOOPDIENST
Dinsdag	14	20u00	Bidstond regionaal
Zaterdag	18	12u30	Helpende hand
Dinsdag	21		Celgroep
Zaterdag	25	13u45	VEEGACTIE
Dinsdag	28	19u30	Bidstond
Woensdag	29	14u30	55 senioren bij Cécile

## UITNODIGING KUISPLOEGJE

We zoeken mensen die mee willen helpen om de zondag na de dienst de kerk te kuisen. We zouden één keer per maand op de zondagmiddag na de dienst met enkele mensen de kerk poetsen. We zullen daarmee ongeveer twee 2 uur bezig zijn. Iedereen die hieraan ook wil meehelpen, al is het bv. een uurtje, mag zich wenden tot Lydia. De data zijn: 2/6.

Lydia

**J  
U  
N**

Dinsdag	04		Celgroep
Dinsdag	11	19u30	Bidstond regionaal
Dinsdag	18		Celgroep
Zaterdag	22	13u45	VEEGACTIE
Dinsdag	25	19u30	Bidstond
Woensdag	26	14u30	55 senioren bij Cécile

**Mei  
2019  
Nr. 368**

**Hand. 17:28**

“Want in Hem  
leven wij,  
bewegen wij  
en zijn wij.”

Dit vers verwijst naar hoe sterk God in ons leven aanwezig kan en wil zijn. Ieder mens op aarde leeft dankzij de adem die God hem heeft geschonken. God heeft de macht over leven en dood en op Zijn moment zullen we leven of sterven. (bv. Dan 5:23) De Bijbel leert ons ook dat, een leven dat in gehoorzaamheid aan Hem wordt geleefd, Zijn zegen in ons leven zal brengen. Ons leven in Christus maakt dat mogelijk. Paulus zegt in dit vers eigenlijk dat ieder mens zich in Hem beweegt en ieder mens in God is. Echter, veel mensen kiezen ervoor om voor zichzelf te leven, zelfs al krijgen ze hun levensadem van de Heer. Gods barmhartigheid maakt dat ze blijven leven en de kans krijgen om zich te bekeren van de weg van onafhankelijkheid.

Toch zijn het niet alleen de ongelovigen die ervoor kiezen hun eigen leven te leiden. Ook wij als gelovigen hebben die neiging. Ik zie bij mezelf dat ik vaak denk het beter weten, dat ik God een handje moeten helpen. En vaak betrek ik Hem gewoon niet bij de dagelijkse gang van zaken. Leef en beweeg ik eigenlijk echt wel in God ? Vaak lijkt er een soort van onzichtbare barrière te zijn tussen mijn geloofsleven en mijn dagelijks leven. Ze zijn niet altijd verweven en dat maakt dat God soms ver weg lijkt. Toch belooft Hij ons dat Hij nabij is, dat we in Hem, door Hem, en voor Hem leven. Van Zijn kant is er geen terughoudendheid. Wel van mijn kant.

Gods Woord, de samenkomsten, de aanbidding, prediking, gebedstijden, stille tijd, zijn er om God een plaats te geven in ons leven. Hij wil niet een klein stukje van ons leven, maar ons gehele hart en bestaan. Daarin ligt ook de sleutel voor een leven in Zijn vreugde, vervuld van Zijn vrucht. Hij heeft zoveel meer voor ons in petto, Hij wil ons zoveel meer geven van wie Hij is. Willen we Hem daarvoor de ruimte geven ?

Gods zegen,

Bob

# Algemene info

## Gemeenteleiding:

\* Bob: 0499/702940

\* Kris & Rika: 09/236 35 08

## Gebedsketting: Rika 09/2363508

(gsm 0474/460937) of mail:

[elim.gent.gebedsketting@gmail.com](mailto:elim.gent.gebedsketting@gmail.com)

## Celgroepen:

Dirk & Els: 09/3697943

Marnix & Annick: 09/2308831

Marc & Cecile: 09/3438676

Luc (55 senioren): 0473/181767

Michaël Van Kesteren: 0479/777307

## REGIONALE BIDSTOND

Gent NOORD  
Achiël De Neve  
Appensvoordestraat 53a  
9920 LOVENDEGEM  
09 / 217 06 38  
0486 / 588 121



Gent ZUID  
Naomi Van Der Smissen  
Boomgaardstraat 5  
9090 MELLE

0486 / 244 447

## **Christelijke Gemeenschap ELIM**

Samenkomstzaal: Acaciastraat 2 - 9000 Gent

Rekeningnummer: BE29 2900 1379 7764 - GEBA BEBB

Zon-dag	Praktisch verantw.	Geestelijk verantw.	Zang	Preek
05/05	Luc	Dirk	Tom	Jonathan V
12/05	Patrick	Kris	Christina	doopdienst
19/05	Dirk L	Dirk L	Jonathan	Bob
26/05	Joël	Bob	Daniël	David
02/06	Albert	Kris	Michaël	Luc
09/06	Michaël	Bob	Dirk	Kris
16/06	Roger	Dirk	Kris	Lijdende kerk
23/06	Dirk R	Kris	Tom	Bob
30/06	Luc	Dirk	Christina	David