

AGENDA

J
U
N
I

Dinsdag	04		Celgroep
Dinsdag	11	19u30	Bidstond
Dinsdag	18		Celgroep
Zaterdag	22	13u45	VEEGACTIE
Dinsdag	25	19u30	Bidstond regionaal
Woensdag	26	14u30	55 senioren bij Cécile

UITNODIGING KUISPLOEGJE

We zoeken mensen die mee willen helpen om de zondag na de dienst de kerk te kuisen. We zouden één keer per maand op de zondagmiddag na de dienst met enkele mensen de kerk poetsen. We zullen daarmee ongeveer twee 2 uur bezig zijn. Iedereen die hieraan ook wil meehelpen, al is het bv. een uurtje, mag zich wenden tot Lydia. De data zijn: 13/07, 06/10

Lydia

**Juni
2019
Nr. 369**

Psalm 145

*U, mijn God en Koning,
wil ik roemen. Uw naam
prijzen tot in eeuwigheid.
Elke dag opnieuw wil ik
U prijzen, Uw naam
loven tot in eeuwigheid:
'Groot is de Heer, Hem
komt alle lof toe, Zijn
grootheid is niet te
doorgronden.'*

Af en toe moet ik mezelf eens tot de orde roepen. Als het leven maar aan het draaien is en zijn gang gaat. We vinden dan maar excuses van dat het “druk, druk, druk” is. En de “tijd aan het vliegen” is. Of was het maar al weekend of vakantie,... Het gevoel dat je eigenlijk veel “verloren” of “vervlogen” dagen hebt.

Deze Psalm legt volgens mij de nadruk dat we **elke dag** Hem kunnen “roemen, prijzen en loven”. En stilstaan bij het feit dat “**dit de dag is**” waarop we God kunnen eren.

Zouden we niet meer op God gericht zijn in plaats van op onszelf? God wiens grootheid niet te doorgronden is. Daarom komt Hij elke dag alle lof toe. Onze focus zou Onze Heer moeten Zijn. Is dit een leven van aanbidding en God Geest laten werken en leiden in je leven? Het is een keuze van elke dag. Dan gaat elke dag zijn: “een dag die de Heer je geeft”. Waar je leeft vanuit Gods genade; een waardevolle dag. En dan verlangen we ook naar de volgende, om te zien wat God gaat doen. Meer en meer word ik daarop geduid om Hem te betrekken in alles wat ik doe. Het gevolg daarvan is dat we in kleine en grote dingen Gods hand daarin zien. Wat we ook heel vlug zeggen is: “we moeten leren genieten van elke dag”.

Dit legt ook weer de nadruk op onszelf. Misschien moeten we beginnen zeggen:

***Elke dag opnieuw wil ik U prijzen,
Uw naam loven tot in eeuwigheid:***

De rest komt vanzelf, leren genieten met Hem aan je zijde.

***Groot is de Heer, Hem komt alle lof toe,
Zijn grootheid is niet te doorgronden.***

David Wilkerson zegt:

***Hoe meer we de grootheid van God begrijpen en geloven,
hoe meer we voorbereid zijn op de dagen die komen gaan.***

De grootheid van God is niet te doorgronden, te begrijpen, te peilen, te meten, te vatten of zich voor te stellen. “De grootheid van God” is wel om elke dag opnieuw te prijzen, te loven, te eren, te roemen en zich eigen te maken. En te weten dat God wat er ook gebeurt alles in Zijn hand heeft.

Gods zegen, Dirk

Algemene info

Gemeenteleiding:

* Bob: 0499/702940

* Kris & Rika: 09/236 35 08

Celgroepen:

Dirk & Els: 09/3697943

Marnix & Annick: 09/2308831

Marc & Cecile: 09/3438676

Luc (55 senioren): 0473/181767

Michaël Van Kesteren: 0479/777307

Gebedsketting: Rika 09/2363508

(gsm 0474/460937) of mail:

elim.gent.gebedsketting@gmail.com

REGIONALE BIDSTOND

Gent NOORD
Achiël De Neve
Appensvoordestraat 53a
9920 LOVENDEGEM
09 / 217 06 38
0486 / 588 121



Gent ZUID
Naomi Van Der Smissen
Boomgaardstraat 5
9090 MELLE
0486 / 244 447

Christelijke Gemeenschap ELIM Samenkomstzaal: Acaciastraat 2 - 9000 Gent Rekeningnummer: BE29 2900 1379 7764 - GEBA BEBB				
Zon- dag	Praktisch verantw.	Geestelijk verantw.	Zang	Preek
02/06	Albert	Kris	Michaël	Luc
09/06	Michaël	Bob	Dirk	Kris
16/06	Roger	Dirk	Kris	Lijdende kerk
23/06	Dirk R	Kris	Tom	Bob
30/06	Luc	Dirk	Christina	David
07/07	Patrick	Bob	Jonathan	Dirk
14/07	Dirk L	Kris	Daniel	Christina
21/07	Joël	Dirk	Michaël	Bob
28/07	B A U D E L O D I E N S T			