

# AGENDA

November

Dinsdag	05		Celgroep
Maandag	11		Ontmoetingsdag
Dinsdag	12	20u00	Bidstond
Woensdag	13	14u30	55 senioren
Zaterdag	16	14u00	Veegactie
Dinsdag	19		Celgroep
Dinsdag	26	20u00	Bidstond regionaal

December

Dinsdag	03		Celgroep
Dinsdag	10	20u00	Bidstond
Woensdag	11	14u30	55 senioren
Zaterdag	14	14u00	Veegactie
Zondag	15	13u00	KUISPLOEGJE
Dinsdag	17		Celgroep
Woensdag	25	10u30	KERSTDIENST

**December  
2019  
Nr. 374**

## Filipenzen 2:3

Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de andere belangrijker.

## Wanneer kan een familie goed functioneren?

De tekst uit Filipenzen 2:3 is een goede, zeg maar, uitstekende kerntekst, om ons te helpen Gods liefde in praktijk te brengen.

“Acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker”  
Wat betekent dit nu juist ?

Dit betekent niet dat je zelf niets waard bent. Of dat je je neerbuigend moet gedragen tov de ander, absoluut niet. Je bent bijzonder, je bent een parel in Gods hand. Dit mogen we nooit nooit vergeten. Wat onze omgeving ons ook tracht wijs te maken.

Wat wordt in deze tekst dan wel gezegd?

De ander hoger achten helpt ons om op een manier met elkaar om te gaan zoals Gods het van ons verwacht. De gevolgen van zo'n houding zijn bijzonder.

- Je gaat de ander met respect behandelen
- Je gaat voorzichtiger zijn in je taalgebruik. Je gaat rekening houden met de gevoelens van de ander als je iets zegt.
- Je wil helpen als er nood is; behulpzaam zijn.
- Zelfs de broeders en zusters die je niet zo goed liggen ga je anders benaderen.
- Helpt ons om zonder vooroordeel om te gaan met elkaar.
- Maar ook in onze leefwereld is dit belangrijk. Binnen ons gezin, met onze partner, op ons werk, ... Want dat is Gods liefde in de praktijk. Op die manier bouw je relaties die bestand zijn tegen een stootje.

Laat ons die attitude eigen maken. Het zou bijna een levensstijl moeten zijn. Laat het echt zijn en niet gespeeld. Niet een doen alsof. Dit komt echter niet vanzelf maar kost moeite, geduld, volharding,..... De kracht om hierin te lukken vinden we in een de relatie met Jezus Christus. Hoe is onze relatie met Jezus Christus?

We gaan met rase schreden richting 2020. Laten we met volle moed uitkijken wat God in onze levens kan en wil doen.

Albert

# Algemene info

## Gemeenteleiding:

\* Bob: 0499/702940

\* Kris & Rika: 09/236 35 08

## Gebedsketting: Rika 09/2363508

(gsm 0474/460937) of mail:

[elim.gent.gebedsketting@gmail.com](mailto:elim.gent.gebedsketting@gmail.com)

## Celgroepen:

Dirk & Els: 09/3697943

Dion & Hilde: 09/2276378

Marc & Cecile: 09/3438676

Luc (55 senioren): 0473/181767

Michaël Van Kesteren: 0479/777307

## REGIONALE BIDSTOND

Gent NOORD  
Achiël De Neve  
Appensvoordestraat 53a  
9920 LOVENDEGEM  
09 / 217 06 38  
0486 / 588 121



Gent ZUID  
Naomi Van Der Smissen  
Boomgaardstraat 5  
9090 MELLE

0486 / 244 447

## Christelijke Gemeenschap ELIM

Samenkomstzaal: Acaciastraat 2 - 9000 Gent

Rekeningnummer: BE29 2900 1379 7764 - GEBA BEBB

Zon-dag	Praktisch verantw.	Geestelijk verantw.	Zang	Preek
01/12	Joël	Bob	Kris	Jonathan
08/12	Albert	Kris	Dirk	Bob
15/12	Roger	Dirk	Tom	David
22/12	Luc	Bob	Jonathan	Hilde
25/12	Dirk R	Kris	Michaël	Kerst
29/12	Eddy	Dirk	Daniël	Kris
05/01	Patrick	Bob	Jonathan	getuigenisdienst

## Andere activiteiten:

- zaterdagavond 21 december: kerstconcert in Zeebrugge - de kribbegapers  
=> info bij Ester & Dylan



### KERST OP DE KORREL

<b>zaterdag 21 dec</b> kinderen: 14u volwassenen: 19u45	<b>Evangelisatie</b> <b>Eigentijds Kerstverhaal</b>  Live zandkunst, muziek, vertelling  Info & reservatie: <a href="mailto:kerstopdekorrel@gmail.com">kerstopdekorrel@gmail.com</a>  0478 508 958	JGC Bergenmeers  Koedreef 7 Destelbergen
---	--	---

### KERSTGELEGENHEIDSKOOR

<b>zondag 22 dec</b>  19u-20u	Contact: <a href="mailto:luk.brazle@telenet.be">luk.brazle@telenet.be</a> 0474 80 73 49 -	De Rots  Vierweegsestraat 54  9032 Wondelgem
-------------------------------------	---	--

## FEEDBACK MEDEWERKERSDAG zaterdag, 28 september 2019

### Vervolg...

Er zijn die dag heel wat bijzondere dingen gebeurd. Daarom volgt hier het vervolg... (de andere getuigenissen staan in het vorig infoblad)

- Tijdens de samenkomst zag ik plots, in een ietwat donkere hoek naast de pianist een gezicht. Ik heb dit in het verleden al meermaals gezien. Het zijn altijd andere gezichten. Ze boezemen me geen angst aan maar genieten mee met wat er gebeurt. Zouden dit engelen kunnen zijn ?
- God daagt mij uit om dat muurtje, dat ik sinds kindsaf rond mij heb gebouwd, af te breken..Heel wat jaren ben ik voortdurend gekwetst geworden, heb ik geleerd om mijn mond te houden en niks over mijn innerlijke kwetsuren te vertellen. Die muur om mij heen zorgde er ook voor dat ik geen man meer toeliet in mijn leven na mijn scheiding..En nog zoveel meer. En het lied en gebed van *op mijn vaders schoot* sprak enorm tot mij. Als kind toen ik bij mijn vader op schoot kroop, trok mijn moeder me er af om mijn half zus erop te zetten die zijn kind niet was. En ik moest voortdurend plaats maken voor mijn andere broers en zussen en ik moest mij achteraan op houden... Er zijn nog zoveel dingen, waarover ik hier niet kan over praten... Maar goed dat we op onze hemelse Abba wel op schoot kunnen kruipen en Zijn liefde krijgen die onze toekomstige kracht is om telkens weer op te staan en verder te gaan. Ik moet die muur telkens beetje bij beetje afbreken, om de echte liefde binnen te laten stromen... Gelukkig ervaar ik Zijn warme liefde rond mij; anders zou ik het nooit vol gehouden hebben.
- God heeft me duidelijk gemaakt dat mijn grootste angst is om alleen te zijn. Dit was een grote start naar de weg om hiermee af te rekenen. God vertelde mij dat hij effectief 1 persoon, iemand speciaal voor me heeft, maar dat ik dit alles moet loslaten. En Hem controle moet geven ipv mezelf. Een tijd daarna had ik een lang gesprek met een voorganger uit Brugge rond dit onderwerp. Onderweg naar huis luisterde ik naar het eerste deel van een podcast dat

Hij me aanraadde. God sprak me enorm aan en toonde de realiteit in mijn hart doorheen deze preek. Toen ik thuis kwam, sloot ik een deal met God, dat ik niet zou slapen zolang ik het recht op een vrouw/gezin niet heb neergelegd. Ik deed mijn schoenen en sokken uit, want dit is/was in de oude dagen een teken van slaaf, en rechten neerleggen. Dit is ook waarom Abraham zijn schoenen moest uitdoen. Hij zou moeten gehoorzamen naar God en zijn vrije slaaf worden. Hij stond op heilige grond. En Abraham wist maar al te goed wat de betekenis was achter het uitdoen van schoenen. (Zo zijn er wel meerdere momenten in de bijbel: Jezus die voeten wast vb is een teken van dienen, en rechten neerleggen.) Dus daar stond ik, zat en lag ik neer op de grond met wat instrumentale worship piano muziek op de achtergrond. Ik begon te bidden, te wenen, te schreeuwen en luidop in autoriteit te spreken tegen de emoties en gedachten die ik voelde en hoorde. Volgens het filmpje met de muziek zat ik er ongeveer 2u30min, dit heel laat in de avond/nacht. Maar ik wou niet afgeven. Ik zou niet gaan slapen voor God bevestigd had dat ik dit alles en meer had neergelegd. Elke zin die ik zei, wou ik menen en daarom begon ik trager te spreken tot ik eerlijk met mijn hart, open en bloot voor God wist dat ik het meende. God vroeg me naast het recht op een gezin ook het recht op tijd en geld neer te leggen. Die tijd was ook een moeilijke, en hing samen met het recht op een relatie. (Wanneer komt ze, moet ik nog lang wachten,.. etc.) Uiteindelijk is het me gelukt. Niet door de kracht van mezelf, maar door de kracht van Jezus. Ik besef en geloof nu dat God 1 iemand voor me heeft. en niet meerdere.

(zoals hier heel wat theologisch discussies over bestaan en waar ik bewust niet verder op ga ingaan.) En dat op Zijn tijd en Zijn manier ik deze persoon wel beter zal leren kennen. Maar dat ik hierin, zelf echt met mijn poten moet van af blijven! Hij moet de controle hebben over het grootste verlangen in mijn hart en ik niet ! Ik dacht steeds dat ik deze controle afgaf, maar in realiteit nam ik ze zelf steeds in handen; dit uit angst... Nu sinds die avond/nacht stopt dit ! En elke gedachte die hieromtrent komt, bind ik vast en bestraf ik in Zijn naam. Zelfs vandaag komen er gedachten op die ik telkens en opnieuw bestraf en weg stuur, want uiteraard wil satan dit niet. Maar ik ben sterker! niet doorheen mezelf, maar doorheen Jezus die mij kracht geeft ! (Fil.4:13). Ik ben van Hem en van niemand anders; zelf niet van mezelf. Ik heb geen verwachtingen meer naar mijn vrouw toe, of naar God toe. Want als ik God hierover laat heersen komt ook dat wel goed. Hij weet het toch steeds beter! Hij is is een goeie Vader, een heeeeeeele goeie Vader !! Die mij heel graag ziet en alles in werking wil stellen om mij gelukkig te maken. Dus waarom zou ik

Hem dan niet vertrouwen met het grootste verlangen in mijn hart ? Vanaf die nacht durfde ik voor de eerste keer Hem hierin de controle geven en *om het eens plat te zegen*, mij geen zak meer van aantrekken, want zelf zo iets controleren komt nie goed.

- Gods liefde is zo groot !! Ik ervaarde door de Heilige Geest in gebed voor iemand, waarvoor ik bad, dat deze persoon liefde moest doorgeven aan haar echtgenoot. En de bevestiging kwam, dat dit al lang haar verlangen was. De liefde van onze Heer is groot,.amen.

Dit zijn toch stuk voor stuk fantastische getuigenissen van wat God gedaan heeft EN doet !!! Halleluja !!!

# Kerstactiviteiten

## Zingen in rusthuizen:

- dinsdagnamiddag 17 december - REFUGE (Gent) - Paulien
- woensdagnamiddag 18 december - AVE MARIA (Sleidinge) - Arnaud
- maandagnamiddag 23 december - WEVERBOS (Gentbrugge) - Jonathan



Heel graag je naam invullen op de lijst die in de kerk uithangt en aanduiden welke dag / dagen dat je zou meekunnen !

Vanaf zondag 1 december gaan we elke zondag na de dienst de kerstliederen doornemen, zodat ze toch al wat ingeoeffend zijn.