

AGENDA

**M
a
a
r
t**

Dinsdag	02	20u00	Bidstond
Dinsdag	09		Celgroep
Dinsdag	17	20u00	Bidstond regionaal
Zaterdag	21		Veegactie
Dinsdag	24		Celgroep
Woensdag	25	14u30	55 senioren bij Cécile
Dinsdag	31	20u00	Bidstond

Tienerkroeskamp	23/02/2020-27/02/2020
Tienertentenkamp	15/07/2020-22/07/2020
Tienerthemakamp	12/08/2020-19/08-2020
Jeugd De Bergrede	03/04/2020-12/04/2020
Jeugdtentenkamp	02/08/2020-09/08/2020
Zeekamp	05/07/2020-10/07/2020
Kriebelkamp	19/07/2020-25/07/2020
Omniokamp	19/07/2020-25/07/2020
Inclusiefkamp	19/07/2020-25/07/2020
Creakamp	19/07/2020-25/07/2020
Avonturenkamp	26/07/2020-01/08/2020

**a
p
r
i
l**

Dinsdag	07		Celgroep
Dinsdag	14	20u00	Bidstond
Dinsdag	21		Celgroep
Woensdag	22	14u30	55 senioren bij Cécile
Zaterdag	25		Veegactie
Dinsdag	28	20u00	Bidstond regionaal

**Maart
2020
Nr. 377**

1 Petrus 1:6-7

Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren. Zo kan de echtheid blijken van uw geloof....

En zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus zich zal openbaren.

Het onderwerp dat op de voorgrond treedt in de Petrusbrieven is lijden en beproevingen. Petrus zegt dat je niet verbaasd hoeft te zijn als je moet lijden, er overkomt je niets uitzonderlijks. **In de stormen van mijn leven, in de regen in de kou, wil ik schuilen in Uw vrede, wil ik rusten in Uw trouw (Opwekkingslied 630).** Toen ik het editoriaal aan het voorbereiden was, was het buiten aan het stormen. Ik dacht toen aan dit liedje: *In de stormen van mijn leven...* Ontegensprekelijk zijn er mensen die heel erge stormen meemaken. Toen ik terugdacht aan stormen in mijn leven ben ik God beginnen danken dat Hij daarin altijd bij mij was en dat ik de Vader heel dicht bij voelde.

*In de bijbel spreekt God heel veel door een storm.
Misschien wil Hij tot jou spreken in jouw storm.*

We leven in een wereld waar gevoel heel belangrijk is, “als ik het maar voel”, of “als het maar goed voelt”. Maar juist in turbulente tijden is je gevoel vaak anders, zo donker. Vaak mogen we niet op ons gevoel afgaan maar op inzicht, verstand en wat God aanreikt in Zijn Woord. God is altijd bij je ook al voel je dit niet. Overdenk Zijn Woord en maak het je eigen, zodat het jouw inzicht wordt en hopelijk kom dat gevoel vanzelf. Dit heb ik al meerdere keren ervaren.

In het Marcus evangelie lezen we over een woeste storm. De discipelen waren met Jezus in de boot op weg naar de overkant van het meer van Galilea. De discipelen vreesden voor hun leven, ook al zaten er ervaren vissers bij. Wat moeten ze niet gedacht hebben? Wat doen we verkeerd? Doen we wel Gods wil? Wat hebben we misdaan? Ze waren door Jezus zelf uitgekozen, ze waren Zijn trouwste vrienden. Jezus had zelf gezegd dat ze het meer moesten oversteken. Bij niemand blijven de stormen van het leven gespaard. Dezelfde stormen die wij meemaken kunnen de relatie met God sterker maken en de kennis in Hem vergroten.

Dwars door onze beproevingen heen kunnen we leren dat geen storm te zwaar is voor God, zodat Hij Zijn wil niet zou kunnen uitvoeren, of om deze stil te leggen.

Hoewel we misschien niet begrijpen waarom God moeiten en beproevingen in ons leven toelaat, kunnen we Hem ervoor danken omdat we daardoorheen leren wie Hij is. We leven om Hem te dienen, omdat Hij ons leven bewaard heeft. Zo, ik hoop dat dit jullie bemoedigt. We hoeven niet bang te zijn voor de stormen in ons leven, want Onze Vader is goed, Hij is trouw, Hij is Liefde, en Jezus is sterker dan de dood.

Gods zegen Dirk.

*De stormen van het leven tonen de kracht van ons anker aan.
(onsdagelijksbrood.org)*

Algemene info

Gemeenteleiding:

* Bob: 0499/702940

* Kris & Rika: 09/236 35 08

Gebedsketting: Rika 09/2363508

(gsm 0474/460937) of mail:

elim.gent.gebedsketting@gmail.com

Celgroepen:

Dirk & Els: 09/3697943

Dion & Hilde: 09/2276378

Marc & Cecile: 09/3438676

Luc (55 senioren): 0473/181767

Michaël Van Kesteren: 0479/777307

REGIONALE BIDSTOND

Gent NOORD
Achiël De Neve
Appensvoordestraat 53a
9920 LOVENDEGEM
09 / 217 06 38
0486 / 588 121



Gent ZUID
Naomi Van Der Smissen
Boomgaardstraat 5
9090 MELLE

0486 / 244 447

Christelijke Gemeenschap ELIM

Samenkomstzaal: Acaciastraat 2 - 9000 Gent

Rekeningnummer: BE29 2900 1379 7764 - GEBA BEBB

Zon- dag	Praktisch verantw.	Geestelijk verantw.	Zang	Preek
01/03	Patrick	Kris	Jonathan	Bob
08/03	Dirk L	Bob	Tamara	David
15/03	Albert	Kris	Daniël	Raymond V
22/03	Roger	Dirk	Christina	Hilde
29/03	Dirk R	Kris	Michaël	Jonathan VK
05/04	Eddy	Bob	Kris	Bob
12/04	Arnaud	Kris	Dirk	Jonathan Vergauwen
19/04	Nico	Dirk	Tom	Marc H
26/04	Patrick	Kris	Jonathan	David

Van half december tot half februari (zomervakantie hier) heeft Daniela een zomerjob in een toeristisch centrum (Hotpark) op 3 uur hier vandaan: begeleidster bij duikervaringen in een warmwaterrivier. Haar fotografie ligt immers wat stil in de zomer hier, vandaar dat ze deze job graag aanvaardde. Ariel blijft ondertussen bij ons in Uberlândia en af en toe gaan we allemaal op bezoek bij Daniela en ervaren we ook een beetje wat het betekent om te duiken in warm water temidden van de tropische vissen. Onze participatie in de opvoeding van Ariel is intensief en niet steeds evident en eenvoudig, op onze leeftijd.

Marcos en Petra en hun zoontje Pedro beleven veel uitdagingen. Hun kleine onderneming van zonneschermen en vloerbekleding gaat langzaam maar zeker vooruit. Petra blijft online werken als vertaalster, met voldoende onderbrekingen van haar erg actief zoontje. Ze komen dolgraag eens naar Uberlândia om te genieten van de familie en de relaties met de mensen van onze gemeente.

Paulo geeft steeds meer online videoconferenties aan gemeenten en hun verantwoordelijken in Chili en in Brazilië. Enkele voorgangers zijn veranderd in Chili en er wordt steeds beter in team gewerkt. We hebben als netwerk al 2 keer teams uitgestuurd naar Cali, Colombia en daardoor is er ginds een groepje nieuwe gelovigen. Er breekt een nieuwe tijd aan van meer betrokkenheid voor de vrouwen in de gemeenten van het netwerk. Dat vernieuwt werkelijk mijn persoonlijke visie en motivatie. Enkele gemeenten in Chili hebben zich losgekoppeld van ons netwerk en gingen een andere richting uit.

Voor 2020 wens ik jullie veel genade toe van onze Heer en een ruime levensvisie geleid door God zelf. In deze tijd is de communicatie via Whatsapp en Instagram erg gangbaar. In Brazilië gebruikt 80% van de bevolking hun GSM voor communicatie. Bewust dat een nieuwsbrief in deze tijd misschien niet meer zo graag gelezen wordt, hoop ik toch mijn Vlaams thuisfront te bereiken hiermee.

In december is mijn 5 jaar durende medicatie post-kanker beëindigd. IK BEN GEZOND! Ik dank de Heer hiervoor en ook voor jullie trouwe steun en volhardend gebed voor onze familie (Paulo, Miche, Daniela, Petra, Marcos, Christel, Ariel en Pedro). Bij ons in Uberlândia zijn jullie welkom! Een streek die de moeite waard is om te bezoeken!

Miche voor het gezin Da Silva - Dequidt

Lieve vrienden en familie,

Aan het einde van het jaar kijken we graag terug. We zijn dankbaar voor het afgelopen jaar! We genieten van dat wat we mogen doen.

In de nieuwsbrief kun je lezen over onze belevenissen van de afgelopen maanden en over een reis die Jonathan in januari mag maken naar Japan en Cambodja.

Veel leesplezier!

Nederland, België, Duitsland, Japan en Cambodja... Het meeste van mijn tijd breng ik op Heidebeek door, maar steeds vaker krijg ik uitnodigingen om te spreken bij andere Jeugd met een Opdracht locaties en in verschillende kerken in Nederland en België. Ook ben ik nog steeds deel van een team dat alle DTS'en in West-Europa overziet en begeleidt. Ook dit jaar organiseerden we een conferentie voor alle DTS-leiders uit deze regio. Omdat de conferentie deze keer in Duitsland (bij Jeugd met een Opdracht in Herrnhut) plaatsvond, kon het hele gezin mee. Het bijzondere daaraan was dat de kinderen konden meemaken dat onze organisatie groter is dan alleen onze locatie. Het was heel mooi om ze hierin mee te kunnen nemen.

Ondertussen ben ik mij aan het voorbereiden op het maken van een reis naar Azië. Begin januari zal ik een DTS team bezoeken dat op outreach is in Japan. Altijd bijzonder om mee te mogen maken wat God doet door een team op het veld en om hen te mogen bemoedigen en uit te dagen. Daarna reis ik door naar Cambodja waar ik ben uitgenodigd om een leidersconferentie bij te wonen met heel veel leiders van onze organisatie uit heel Azië.

Bouwen op Heidebeek... Zoals in de vorige nieuwsbrief al te lezen was zijn we op Heidebeek druk bezig met het bouwen van een gebouw waar zowel studenten als medewerkers in zullen gaan wonen. We willen graag (jonge) mensen enthousiast maken voor zending en daar zijn gebouwen voor nodig.

Naast het uitbesteden van werk, bouwen we ook heel veel zelf. Zoals in de vorige nieuwsbrief al te lezen was helpt ook Jonathan af en toe mee met het bouwen van enkele muren. Sindsdien is er al veel meer zichtbaar! Inmiddels zijn er al heel wat stenen gelegd en zijn niet alleen de vloeren van de eerste verdieping gelegd, maar liggen ook de vloeren van de tweede verdieping erop.

Verblijfsvergunningen en gesprekken... Sinds begin van dit jaar werk ik onder andere op de afdeling personeelszaken om medewerkers die uit het buitenland komen te helpen met het aanvragen van een verblijfsvergunning voor Nederland. Ook moeten buitenlandse medewerkers elke drie jaar weer opnieuw een verlenging aanvragen. Altijd heel wat papieren die ingevuld moeten worden. In de afgelopen maanden heb ik bijvoorbeeld aanvragen ingediend voor medewerkers uit Amerika, Zuid-Korea, Indonesië en Myanmar. Gelukkig zijn deze goedgekeurd door de immigratiedienst in Nederland en mogen ze hier op Heidebeek (blijven) werken. Erg leuk om te doen en zo andere zendelingen te helpen, waardoor zij ook hun werk kunnen doen.

Ons gezin...

Met Joëlle gaat het goed. Ze is 7 jaar en gaat naar groep 4 van de basisschool (tweede leerjaar in België). Ze houdt enorm van lezen en leest het ene na het andere boek. Verder zit ze sinds september op turnen, wat ze ook erg leuk vindt.

Jesse is eind oktober 4 jaar geworden en gaat sinds die tijd ook naar de basisschool. In het begin vond hij het wel even wennen om elke dag te moeten gaan, maar hij went er al steeds meer aan. Hij vindt op school gym en buitenspielen het leukste.

Joshua is 2 jaar en gaat sinds september twee ochtenden per week naar de peuterspeelzaal. Eerst twee maanden samen met Jesse, maar nu Jesse naar de basisschool is gaat hij alleen wat hij soms wel lastig vindt, maar hij komt altijd weer enthousiast terug. Dus ik denk dat hij het er stiekem toch wel leuk vindt. Thuis speelt hij het liefste met z'n auto's of met het keukentje en kan hij zich goed vermaken.

Bidden jullie voor ons mee voor:

Jonathans reis naar Azië (bescherming & impact)

Ingeborg en the kids als Jonathan weg is

Gezondheid voor het hele gezin

Het bouwproject van Heidebeek

Onze persoonlijke financiën

Heel veel liefs en zegen voor 2020.

Jonathan & Ingeborg

Nieuwsbrief Gezin Da Silva Dequidt

Januari 2020

“...en u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u vrijmaken” Johannes 8:32

Dag allerbesten,

Ik schrijf jullie vanuit Santiago Chili (06/01/2020) waar ik een 20-tal dagen mocht verblijven op bezoek bij onze dochter Christel en ook op bezoek bij enkele gemeenten van ons netwerk, in het bijzonder tot opbouw van de vrouwen door middel van advies, gesprekken en gebed. Deze tijd was anders dan ooit tevoren. In het land waar ik 35 jaar woonde voelde ik me toerist, zending en familie. Christel heeft een eerste fase van haar studies beëindigd en heeft nu een hoger technisch diploma Internationale Handel. Ze zal nu een periode werken in haar branche en later verder studeren. Met mijn bezoek mocht ik haar wat verwennen en echt bemoedigen. We woonden zo'n 12 dagen samen in het centrum van de stad. De politieke en sociale toestanden waren nauwelijks een thema in de gesprekken maar je zag dat subversieve groepen veel vernielden in de steden waar ik was (Santiago en Valdivia). Vrees zaaien in de harten van de bevolking is een sterk wapen dat deze meestal anarchistische groepen gebruiken. Het zijn bijna terroristen. Bid voor Chili, haar president en haar regering.

Ik ben ondertussen terug thuis in Uberlândia, Brazilië. (16/01/20). Hier gebeuren er veel hoopgevende dingen wat betreft de economie van het land en de verdere ontmanteling van corrupte politieke leiders op nationaal en lokaal vlak. President Jaír Messias Bolsonaro draagt het Bijbelvers Johannes 8:32 hoog in zijn vaandel. Gebed voor Brazilië is blijvend nodig en eigenlijk voor gans dit Zuid-Amerikaanse continent dat veel opschudding meemaakt op sociaal en politiek vlak. Christenen worden wakergeschud wat betreft hun verantwoordelijkheid voor hun eigen natie. Sociale media spelen daar een grote rol in. Duizenden christenen organiseren gebedsconferenties en ervaren ook antwoord op voorbede! Hier in onze kleine gemeente “Luz do Evangelho” in Uberlândia worden de voorbedesamenkomsten goed bezocht. Onze mensen groeien in geloof telkens als er antwoord op gebed ervaren wordt! We hebben onlangs een gebouw gehuurd. Het is eigenlijk een lokaal die we een veelvoudige functie willen geven: grotere samenkomsten, cursussen in de kleinere ruimten, koffiehuis en patisserie op weekdagen en een woonst voor jonge buitenlandse medewerkers in vorming. Ze zijn nu bezig met wat verbouwingswerken, maar we voorzien dat we in april beginnen te functioneren op die centrale plaats in de stad. Prijst de Heer voor deze open deur!