

De *Elim* krant

April uitgave 1

Het nieuwe infoblad



Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen?

(Matth. 6:26-27, NBV)

02/04 Bijbelstudie

07/04 Celroep

14/04 Bidstond reg

21/04 Celgroep

25/04 Veeg Actie

28/04 Bidstond

29/04 55 Senioren

30/04 Bijbelstudie

Wat een prachtige woorden van de Here Jezus. Hij vraagt ons te kijken naar zaken uit de schepping. Vogels in de lucht, de lilies in de tuin. God voorziet de vogels van voedsel en de bloemen maakt Hij fantastisch mooi, zelfs al bloeien ze maar een dag! Zou de Vader Zijn eigen kinderen dan in de steek laten? 'Zijn jullie niet meer waard dan zij', is de vraag die Jezus stelt. In de brief aan de Romeinen zegt Paulus ons iets gelijkaardigs: 'Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal Hij, die Zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons alleen heeft prijsgegeven, ons met Hem niet alles schenken?' (Rom 8:31-32, NBV) God heeft ons, in Zijn grote liefdevolle genade, behouden door Jezus aan het kruis te laten sterven. Het grootste offer dat Hij kon geven. Zou

Hij Zijn kinderen dan vervolgens in de steek laten en niet voor hen zorgen? Ik weet niet hoe het met u gaat, en hoe u omgaat met de gebeurtenissen van de laatste weken. Het is vreemd om elkaar niet te kunnen bezoeken, om niet samen te komen. Maar we zijn niet alleen, we hebben elkaar. En we hebben een Vader die ons niet in de steek zal laten. Hij zorgt voor ons! Laten we elkaar hiermee bemoedigen en opbouwen als we telefoneren, whatsappen, mailen, enz. We kunnen voor elkaar op de bres staan in gebed. En, laat ons hart en gebed uitgaan naar al diegenen die de Heer niet kennen, opdat ze door deze gebeurtenissen open mogen worden om die liefdevolle en zorgende Heer te leren kennen.

Bob Van Pol.

zie P4 voor meer details



De aanwezigheid van God

Woorship night 01/02/2020

Doordat ik op de Go Belgium Go conferentie in Haacht zat, kwam ik te laat binnen op "Worship Together." Ik deed de deur open en werd verrast. Ik dacht meteen "Wow, hier zit veel volk." Ik liep verder de kamer binnen en zag dat Johan van Dingenen (papa van Dylan) aan het mengpaneel zat. Johan en ik hebben een hele goeie band. Ik gaf hem een knuffel en ging gauw naar mijn een plaats. Ik stelde mezelf open om te mogen ontvangen van de Geest. De muziek was geweldig! Plots kreeg ik kippenvel. Dit kwam doordat ik de aanwezigheid van de Heilige Geest heel sterk voelde. Ik kon merken dat elk van de muzikanten hun hart gericht was op God. Dat is heel belangrijk



Johan Van Dingenen aan het geluid

als je in een aanbodingsband speelt. Jouw hart is belangrijker dan je talent. Onder leiding van Tom Geens kreeg iedereen de kans mee te gaan in het aanbidden van de Heer op de muzikale noten die werden gespeeld. Ook de preek door Joël Van Kesteren was heel goed. Het was een preek van ongeveer 10 minuutjes, kort en krachtig. Het ging over het thema Promise Keeper, God die Zijn beloften houdt. Ook al lijkt het soms moeilijk.

Arnaud Vandermeiren

Arnaud Vandermeiren

Oudsten

Bob van Pol

09/369 79 43

Kris en Rika

D'Hooge

09/227 63 78

Diakens

Albert Geens

09/343 86 76

Dirk Lataire

0479/777 307

R	S	K	D	F	L	L	M	T	G	B	J	R	Z	P	Q	L	L
A	I	B	W	R	Q	G	N	I	S	S	O	L	R	E	V	T	Y
F	N	B	F	E	Y	P	D	D	A	B	S	Y	O	C	O	A	O
G	E	V	A	A	N	B	I	D	D	I	N	G	V	U	M	A	I
J	D	Y	Q	I	V	M	V	C	H	H	V	N	J	E	I	R	R
C	J	T	A	E	G	N	M	E	D	Y	U	H	P	V	L	T	X
W	I	A	T	V	I	N	D	K	E	W	I	G	J	A	E	S	I
T	L	B	S	B	K	R	I	H	Q	B	S	I	S	N	O	A	F
Q	E	E	N	G	P	W	O	N	Q	Y	F	M	F	G	F	I	Z
D	B	R	E	R	Y	J	V	A	E	P	R	O	W	E	N	C	W
T	S	N	I	S	F	T	K	P	L	O	M	P	Q	L	F	A	A
P	F	A	D	U	Y	H	F	G	V	P	Z	M	Q	I	L	C	Z
I	O	K	G	P	M	S	R	N	U	G	M	R	H	E	O	A	B
S	O	E	N	H	X	Q	E	R	G	H	Y	X	E	Y	O	V	V
O	L	L	A	T	T	R	P	X	E	B	T	P	M	V	M	K	R
Y	E	K	Z	D	W	X	O	K	Q	V	I	A	N	O	D	A	Q
Y	G	P	I	F	P	G	K	V	V	M	G	P	C	F	K	E	G
H	Y	G	X	V	T	V	W	T	H	C	T	F	L	J	F	B	E

AANBIDDING TABERNAKEL ACACIASTRAAT VERLOSSING GELOOFSBELIJDENIS
 ELIM ZANGDIENST EVANGELIE ADONAI VERZOENING



Mop van de maand

**Ik: "God, Help mij mijn gebedsleven te versterken."
God: "Haha, geen probleem manneke"**



"Gemeente-zijn" in coronatijd

Bij velen wordt thuis op zondag een (mini-)dienst gehouden al dan niet met lofprijzing in diverse vormen: met instrumenten en zang (bij sommigen worden de liedjes gekozen in functie van de kennis van gitaarakkoorden), zingen zonder begeleiding of met ondersteuning van een CD, luisteren naar lofprijzing via internet of op televisie. Daarnaast is er ook tijd om het Woord te lezen maar uiteraard wordt er heel veel gebeden. Zelf zijn we begonnen met een reeks van acht preken op CD ingesproken door Bruce Wilkinson (You were born for this: onderricht om te ontsnappen aan het alledaagse en om zo Gods partner in een heilige missie te worden). En waarom zouden we niet avondmaal hebben met brood en wijn?

Voorbij dinsdag kregen de leden van celgroep Merelbeke van Hilde de vraag om op het gewone startuur elk thuis te bidden en om elkaar te bemoedigen met een gebed, een lied, een tekst...

De reacties waren bemoedigend en soms zelfs grappig! Het begon met een foto van Hilde en Dion waar ze beide troosteloos in de lens keken met daarbij de tekst dat ze ons missen, och arme toch. Annick en Marnix zorgden voor sfeer door een filmpje van hun knisperend houtvuur, ook zij misten ons, maar dan wel met de glimlach (wat moeten we ons daar bij voorstellen?). Sven en Delphine deelden van "Jezus overwinnaar", opwekking 832 de Zuid-Afrikaanse versie en dat wordt dan de grappige titel "Jesus die oorwinnaar", luister maar veel zodat het



Isabelle met de gitaar

een "gewaardeerde oorwurm" wordt (in google "Jesus die oorwinnaar Zuid-Afrikaans" intikken). Jonathan en Naomi deelden het lied "Because He Lives" van het West Coast Choir met als centrale boodschap: "Ik kan de toekomst aan omdat Hij leeft. Elke angst is verdwenen." Een bemoedigend lied gebracht door een groot koor op een strand in een heel mooi filmpje.

Dirk Reunes

Celgroepen

WETTEREN

Dirk en Els

09/369 79 43

MERELBEKE

Dion en Hilde

09/227 63 78

SLEIDINGE

Marc en Cécile

09/343 86 76

WONDELGEM

Michaël en Joël

0479/777 307

55 SENIOREN

Luc

0473/181 767



Agenda

April

DONDERDAG	02	Bijbelstudie	19:30
DINSDAG	07	Celgroep	20:00
DINSDAG	14	Bidstond Reg	20:00
DINSDAG	21	Celgroep	
ZATERDAG	25	Veegactie	10:15
DINSDAG	28	Bidstond	20:00
WOENSDAG	29	55 senioren	14:30
DONDERDAG	30	Bijbelstudie	19:30

Mei

DINSDAG	05	Celgroep	
DINSDAG	12	Bidstond Reg	20:00
ZATERDAG	16	Veegactie	10:15
DINSDAG	19	Celgroep	
DINSDAG	26	Bidstond	20:00
WOENSDAG	27	55 Senioren	14:30

**Wegens het Corona virus
zijn alle activiteiten voorlopig afgelast!**

Gebedstip

*Bid voor verbondenheid
tussen de Christenen.*

Regionale bidstond

Gent NOORD

Achiel De Neve

Appensvoordestraat 53a

9920 Lovendegem

0486/588 121

Gent ZUID

Naomi VDS

Boomgaardstraat 5

9090 Melle

0486/244447

