

De krant

Juni uitgave 3



*Leer mij, HERE, uw weg,
opdat ik in uw waarheid wandelen;
verenig mijn hart om uw naam te vrezen.*

Psalm 86:11



Editoriaal

David, die deze Psalm geschreven heeft is in grote nood. Hij wordt blijkbaar bedreigd (vs 14). We lezen in de Psalm duidelijk hoe moeilijk David dit vindt. Hij staat erg onder druk. Hij heeft veel stress en vertelt dit aan de Heer. Zo leert David ons dat we met onze gevoelens, zorgen en angsten bij God terecht kunnen. Niet als een laatste noodoplossing (weet je wat laten we er dan maar eens voor bidden), maar als een eerste stap. David vraagt God naar zijn gebed te luisteren (vs 6-7) en geeft in vers 8-10 aan waarom hij met zijn problemen naar God toegaat: God is onvergelijkbaar groot en machtig en de enige die de naam God waardig is! Wat me opvalt is dat David temidden van de moeilijkheden waarin Hij zich bevindt het verlangen uitspreekt om God beter te leren kennen. Hij vraagt wel aan God om naar hem te luisteren, zijn gebed te verhoren. Maar voordat hij tegen God vertelt wat er echt scheelt, spreekt hij uit dat hij in Gods waarheid wil wandelen. Ik vind dit eigenlijk wel een beetje verrassend. De logica zou toch zijn dat we het over onze problemen hebben. Dat we eerst aan God vragen om in te grijpen. Nee, David wil

ondanks de moeilijkheden eerst en vooral de relatie met de Heer zien groeien. Daar lijkt zijn belangrijkste prioriteit te liggen. Hij vraagt dan 'verenig mijn hart om Uw naam te vrezen'. Vrij vertaald betekent dit 'laat er geen enkel verlangen in mijn hart zijn dat mij afbrengt van het willen kennen en ontzag hebben voor U.' David wil niet dat er iets is dat de relatie met God verhindert. Zelfs nu Hij in moeilijkheden is. Hoe zit het met dit verlangen in ons leven? Hebben wij een hart dat alleen gericht is op het wandelen in de weg van de waarheid? Spannen we ons in om de weg van de Heer te leren kennen en die te bewandelen? Ik wil jullie uitnodigen om hierover na te denken. Het kostbaarste dat we kunnen hebben, onder alle omstandigheden, is die diepe relatie met de Heer. Daar ligt de bron van ons leven. Hij heeft ons gered uit het zeer diepe dodenrijk (vers 13). In Hem vinden we het belangrijkste: onze Redding. En die kan ons niet worden afgenomen, wat er ook gebeurt in ons leven. Laten we samen met David God eer brengen met onderstaande woorden:

Ik zal U loven, Here, mijn God, met mijn ganse hart, en uw naam eren voor altoos; want Uw goedertierenheid is groot jegens mij, Gij toch hebt mijn ziel gered uit het zeer diepe dodenrijk.
Psalm 86:12,13

Bob van Pol

- 02/06 Celgroep
- 03/06 Bijbelstudie
- 09/06 Bidstond Reg
- 16/06 Celgroep
- 20/06 Veegactie
- 23/06 Bidstond
- 24/06 55 Senioren
- 25/06 Bijbelstudie
- 30/06 Celgroep



Iedere Kans ten baat nemen

Het was pas de tweede maal dit jaar dat ik kon gaan hengelen. De eerste keer ving ik niets en het zag er nu al niet veel beter uit. -Soms vraag ik me dan af, "wat zit ik hier te doen?"- Het gebeurt dat ik dan de hulp van boven inroep, maar een wonderbaarlijke visvangst heb ik nog niet meegemaakt. En toen gebeurde het: de dobber verdween onder water, ik sloeg aan en mijn toppunt boog enorm door; " 't is nen grote!". Ik kon de brasem nauwelijks met mijn schepnet landen, zo zwaar en groot was hij (en dat is geen visserslatijn!). Terwijl ik bezig was met de haak uit de bek van de vis te halen, kwam de oude man, die al een tijdje achter mij zat rond te kijken en gevaarlijk zat te hoesten, naderbij. "Wat is dat voor nen vis?", vroeg hij. "Nen brasem meneer", antwoordde ik. "Kunt ge da eten?", vroeg hij. "Sommigen doen dat, maar ik niet", zei ik. En hij begon over den oorlog te vertellen, en dat ze karpers en palingen gingen vangen en die aan de mensen gaven om op te eten. Normaal gezien vind ik dat wel interessant en neem ik tijd om

met mensen te praten. Maar ik was aan het vissen, én had net iets gevangen én misschien was dit het begin van een grote vangst. Dus ik zei (vriendelijk): "ik ga nu verder doen meneer". De man snapte de hint en antwoordde: "ik zie dat ik u stoort, dan ga ik maar, nog veel succes", en droop af, mij achterlatend met een schuldgevoel. Als christen doe je niet zomaar iets, alhoewel de Heer er niets op tegen heeft dat we ons gewoon eens lekker ontspannen. Wat zou er gebeurd zijn als ik tijd had genomen voor die eenzame man om

met hem in gesprek te gaan? Misschien had ik het gesprek naar geloofskwesties kunnen leiden en was ik zo een zegen voor die man geweest. Die dag ving ik, om te besluiten, weinig vis en nul mensen.

Col:4-5-6



Dion Damman

Oudsten

Bob van Pol

0499/702 940

Kris D'Hooge

09/236 35 08

Diakens

Albert Geens

0499/389 120

Dirk Lataire

0494/341 918

Gebedsketting

Rika

0474/460 937

09/236 35 08

elim.gent.gebedsketting

@gmail.com



Achiel Gabriël
Van Dingennen
26 April 2020
52cm - 3.750kg

Dylan, Ester & Ezra



Ayden Nicholas
Catry
5 Mei 2020
51cm - 3.470kg

Jotham, & Catherine

Nieuws



Seth
Vanwalleghem
8 Mei 2020
53cm - 3.990kg

Jasper & Johanna



Mop van de maand



In The Spotlight

Dag Tamara, de eerste keer 'Worship Together' via livestream. Hoe verliep het volgens jou?

(denkt) Ik vind dat de avond goed is verlopen. Het was wat zoeken, maar het concept blijft wel hetzelfde. Een groot verschil met de vorige keren was dat er geen mensen in de zaal waren. Het was er zo ... leeg. Het is heel anders om naar een camera te kijken en daar tegen te spreken, De interactie ontbreekt. Toch ben ik heel blij dat we dit hebben kunnen doen. Het is belangrijk dat we onze focus op God houden en niet op alle problemen in deze tijd.

Iedereen kijkt op een scherm, maar wat gebeurt er zoal achter de schermen?

(lacht) Ik denk onmiddellijk aan het volgende. Terwijl we bezig waren met de aanbidding, liepen Tom en Dylan heen en weer om het geluid goed te regelen. Dat leidde wel eens af. Zij hebben hard gewerkt om ervoor te zorgen dat het beeld en geluid werden opgenomen en doorgestuurd naar het internet. Continue waren ze van alles aan het controleren en bijstellen.

Hoedje af voor wat zij deden.

Iedereen weet dat je een geweldige stem hebt! Volg je les, of doe je vocale warm ups?

YouTube is mijn leraar. Daar vond ik stemoefeningen van Jeff Rolka, een zangleraar in Groot-Brittannië, die me hebben geholpen om op een gezondere manier te zingen.

Wat vind je uitdagend aan het leiden van een band? En waar geniet je van?

Het aangeven waar ik naar toe wil in een nummer, welke dynamiek ik erin wil. Hoe groter het ensemble, hoe lastiger het is om iedereen op dezelfde pagina te krijgen. *(lacht)* 'Maar ik doe dat super graag'. Ik vind het fantastisch om samen met andere muzikanten muziek te maken en op die manier God eer te brengen. Ik kan daar zo hard van genieten!

Zouden er in de toekomst nog meer livestreams komen?

Mogelijks wel, er wordt over nagedacht hoe dat praktisch kan worden mogelijk gemaakt op vlak van technisch materiaal. Het is tof dat mensen die geen Christen zijn, door Facebook scrollen ook de 'Worship Together' kunnen zien. Één klikje uit curiositeit, en ze horen over God!

Waarom moeten de mensen zeker komen naar worship Together?

Het is belangrijk om samen met andere christenen in Gods aanwezigheid te komen. Dat bouwt jezelf en de gemeente op. Dat kan op zo'n avond waarop je bemoedigd wordt om voor Zijn troon te komen. Zoals psalm 84 zegt 'want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders'.

Tamara, hartelijk bedankt voor dit interview! Ik bid dat je jouw pad verder mag bewandelen tot zijn volledige potentieel! God zegen jouw.

Celgroepen

WETTEREN

Dirk en Els

09/369 79 43

MERELBEKE

Dion en Hilde

09/227 63 78

SLEIDINGE

Marc en Cécile

09/343 86 76

WONDELGEM

Michaël en Joël

0479/777 307

55 SENIOREN

Luc

0473/181 767



Agenda

Juni

DINSDAG	02	Celgroep	
WOENSDAG	03	Bijbelstudie (Online)	
DINSDAG	16	Celgroep	
ZATERDAG	20	Veegactie	10:15
WOENSDAG	24	55 Senioren	14:30
DONDERDAG	25	Bijbelstudie (Online)	
DINSDAG	30	Celgroep	

Juli

DINSDAG	07	Bidstond Reg	
DINSDAG	14	Celgroep	
DINSDAG	21	Bidstond	
DINSDAG	28	Celgroep	
WOENSDAG	29	55 Senioren	14:30

**Wegens het Corona virus zijn alle activiteiten voorlopig afgelast!
Wil je op de hoogte blijven van onze livestreams mail naar: elim.gent@gmail.com**

Gebedstip

Bid voor bescherming in de sloppenwijken in de wereld.

Regionale bidstond

Gent NOORD

Achiel De Neve

Appensvoordestraat 53a

9920 Lovendegem

0486/588 121

Gent ZUID

Naomi VDS

Boomgaardstraat 5

9090 Melle

0486/244447



Christelijke Gemeenschap ELIM

Samenkomstzaal: Acaciastraat 2, 9000 Gent
BE29 2900 1379 7764 - GEBA BEBB