

De krant

Juli - Augustus 2020 uitgave 4



Editoriaal

Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader die zich over ons ontfermt, de God die altijd troost en ons in al onze ellende moed geeft, zodat wij door de troost die wijzelf van God ontvangen, anderen in al hun ellende moed kunnen geven.

2 Korintiërs 1:3-4

Toen mijn kinderen nog de leeftijd hadden dat ik verhaaltjes mocht verzinnen, vertelde ik dikwijls van schaapje “mij”. En schaapje “mij” dacht alleen aan zichzelf, schaapje “mij” wou “alles” voor zichzelf. Want voor schaapje “mij” was alles voor “mij ij ij”. Natuurlijk is dit een beetje ludiek bedoeld maar veel mensen denken zo, als alles maar goed gaat met mij. Als “ik” het maar goed heb. Als ik het virus maar niet krijg. Mag ik jullie een vraag stellen, om eens over na te denken, dit is misschien een graadmeter voor jullie. Welk gedeelte van de tekst hierboven spreekt je het meeste aan? Is dit het eerste gedeelte? Of het tweede gedeelte, waar we “troost die we zelf van God ontvangen mogen doorgeven en moed geven”. Het was eigenlijk een beetje een strikvraag, want het één kan niet zonder het ander. In deze tekst staat: “de God die **altijd** troost

en in al onze ellende moed geeft. Paulus had, toen hij deze tekst geschreven had, veel ellende gezien en meegemaakt. Maar voor Paulus was dit blijkbaar vanzelfsprekend dat God troost en moed geeft. Als ik kijk naar mijn eigen leven is dit soms een worsteling. Maar als je de keuze maakt om naar God te gaan met alles, dan kan ik getuigen dat Hij moed en troost biedt. Altijd. De Vader wil dat wij dit doorgeven. Jezus zendt de Trooster, niet alleen opdat wijzelf zouden getroost worden maar opdat wij dit overvloedig zouden doorgeven. De ogen van de Vader zijn steeds op ons gericht, zo zouden onze ogen steeds op de ander moeten gericht zijn. Wees geen schaapje “mij ij ij” maar schaapje “jij”. Moge de vrede des Heren met jullie zijn en jullie harten en gedachten behoeden door Zijn genade.

07/07 Bidstond Reg

14/07 Celgroep

21/07 Bidstond

28/07 Celgroep

29/07 55 Senioren

Zie p.8 voor meer details



Baby Nieuws



Alejandro Patrick Marie-anne Christiana Bové

1 Juni 2020

52cm - 3,510kg

Diego & Lobke

Oma, we mogen weer binnen!

Hij stond pal bij de voordeur onze vier jaar jonge kleinzoon. Met stralende oogjes kondigde hij aan: oma, we mogen weer binnen! En hij voegde meteen de daad bij het woord, op de voet gevolgd door zijn kleine broertje. Het was mei de eerste bubbels! Eindelijk niet enkel raambezoek of oprit ontmoetingen met afstand. Wanneer dit g e s c h r e v e n wordt zijn we juli, nieuwe versoepelingen. Erediensten mogen weer! Helaas, 10 vierkante meter per persoon moet voorzien worden. Kan iemand hier goed rekenen? Wat voor een gigantische kerk hebben we dan nodig? Een kathedraal? Neen, elkaar in levende lijve ontmoeten om samen onze God te aanbidden het zit er nog niet in. Wanneer dan wel? Wie weet? God weet! Ondertussen blijven we zoomen, WhatsAppen... en blijven we dankbaar voor de moderne communicatie mogelijkheden. Dankbaar voor Zijn bescherming.



Oudsten

Bob van Pol

0499/702 940

Kris D'Hooge

09/236 35 08

Diakens

Albert Geens

0499/389 120

Dirk Lataire

0494/341 918

Gebedsketting

Rika D'Hooge

0474/460 937

09/236 35 08

Katja Van Lint

[elim.gent.gebedsketting](mailto:elim.gent.gebedsketting@gmail.com)

[@gmail.com](mailto:elim.gent.gebedsketting@gmail.com)



Mop van de maand



MOZES EN NOACH HEBBEN EEN DISCUSSIE

Achter De Schermen

Hopelijk kunnen de meesten onder ons de streamingdienst volgen. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Ruim één uur op voorhand zijn de muzikanten aanwezig. Aangezien alles moet doorgestuurd worden is het zeker nodig om grondig te soundchecken (de instrumenten moeten in de juiste verhouding opgenomen worden). Ook worden de liedjes doorgenomen, alles gaat immers live. Omdat er maar een beperkt aantal instrumenten zijn en er maar één zanger(es) is, is iedere valse noot

goed te horen en dat geeft de zangleiders toch wel een beetje stress. Tom wist te vertellen dat hij ook wel Dylan (geluid) in het oog houdt om te weten of de klank goed zit, maar dat gebeurt evengoed bij een normale dienst. Van Jonathan hoorden we in de preek dat hij aanvankelijk toch een beetje ongerust was maar achteraf bleek alles mee te vallen. Enkel het feit dat er maar een paar mensen in de kerk zijn is wat wennen. Bedankt Dylan, Charlotte, zangers, prekers...



Celgroepen

WETTEREN

Dirk en Els

09/369 79 43

GENT

Dion en Hilde

09/227 63 78

SLEIDINGE

Marc en Cécile

09/343 86 76

WONDELGEM

Michaël en Joël

0479/777 307

55 SENIOREN

Luc

0473/181 767



Juli - Augustus 2020 uitgave 4.1



Kleur jij het verhaal van Jozef?





KRUISWOORDRAADSEL



Horizontaal

1. Kleur uit het logo van Elim
9. Tekstje aan het begin van de krant
11. Zoon van Jotham en Catherine
14. Amerikaanse christelijke muziekgroep
16. actie voor de Brugse Poort
19. Bad waar je een leven achterlaat
21. Jeugdleider uit Elim
23. Plant in de straatnaam van Elim
24. Zwarte drank voor na de dienst
25. Jonge kerel en Handige Harry uit Elim



Vind het woord, stuur dit door naar elim.gent@gmail.com voor 1 augustus 2020. 1 winnaar krijgt een prijs.

Verticaal

2. Zangeres van het lied "You Say"
3. Naam van deze krant
4. Praten met God
5. 10de voor de kerk
6. Gaat door op 21/07/2020
7. Plaatsnaam uit Exodus met veel bomen.
8. Eten uit de hemel
10. Zending of muzikant uit de gemeente
12. Huisnummer van Elim
13. De +papa van Jezus.
15. Gaat door op 28/07/2020
17. Vader van alle blazers (Gen 4:21)
18. In wiens huis was Jozef slaaf?
20. Tromboniste van Pol
22. Diaken uit Elim



Raak jij tot in het midden?

Start





Agenda

Juli

DINSDAG	07	Bidstond Reg
DINSDAG	14	Celgroep
DINSDAG	21	Bidstond
DINSDAG	28	Celgroep
WOENSDAG	29	55 Senioren 14:30

Augustus

DINSDAG	04	Bidstond Reg
DINSDAG	11	Celgroep
DINSDAG	18	Bidstond
DINSDAG	25	Celgroep
WOENSDAG	26	55 Senioren 14:30

**Wegens het coronavirus zijn alle activiteiten afgelast of online.
Eredienst gaat door via livestream.**

Wil je op de hoogte blijven van onze livestreams mail naar: elim.gent@gmail.com

Gebedstip

Bid voor de nieuw geboren kinderen en zwangere ouders uit de gemeente.

Regionale bidstond

Gent NOORD

Achiel De Neve

Appensvoordestraat 53a

9920 Lovendegem

0486/588 121

Gent ZUID

Naomi VDS

Boomgaardstraat 5

9090 Melle

0486/244447



Christelijke Gemeenschap ELIM

Samenkomstzaal: Acaciastraat 2, 9000 Gent
BE29 2900 1379 7764 - GEBA BEBB