

De krant

April 2021, uitgave 12



Jesaja 47:4

De naam van onze Redder is:
Heer van de hemelse legers,
de Heilige God van Israël!

Editoriaal

Zacharia 10:12

Ik zal hen sterken in de HERE, en in Zijn naam zullen zij wandelen, luidt het woord des HEREN.

In onze celgroep behandelen we in een paar studies wat het oude testament ons leert over het lijden, sterven en opstanding van Jezus Christus. Daarom kies ik hier bewust voor 2 teksten vanuit het oude testament. Heel het oude testament is doordrongen van die ene gebeurtenis: onze verlossing door De Messias. Toen wisten ze nog niet dat de Messias Jezus ging noemen. Jezus was in de tijd van het nieuwe testament een gewone naam, een veel voorkomende naam. Deze naam betekent: 'De redding is van de HERE'. Maar toen kwam Jezus van Nazareth: het volmaakte heilige offer. Als "De Hogepriester" pleit Hij voor onze zonden en brengt verzoening. Hij staat in de vuurlinie, de dood die ons te wachten stond nam Hij op zich. Deze naam is de naam aller namen geworden. Een unieke naam. Hopelijk ook voor jou? Meer nog, we mogen uitgaan en de naam van Jezus verkondigen. Er staat een hemels leger achter deze naam. Geen machten en krachten van deze wereld zijn bestand tegen deze naam: Jezus Christus. Waar 2 of 3 mensen in Zijn naam samenkomen daar is Hij in hun midden. De naam brengt wat geen enkele andere naam ons bracht en kan brengen: vergeving, genezing, verzoening en nog zoveel meer. Wanneer de eerste kerk begon te preken,

preekte de kerk deze naam, Jezus. We bidden, en alles wat we doen en laten, doen we in Zijn naam. Jezus zelf moedigt ons aan om in Zijn naam (namens Hem) te bidden! Markus 16:17-18. God gaf Jezus de naam die boven alle namen staat. We zijn gezagsdragers die wandelen en sterk zijn in Zijn naam. In de naam van Jezus overwinnen wij. Wat betekent dit voor jou?

2 Tessalonicenzen 1:12 Omdat de naam van onze Here Jezus in u verheerlijkt worden, en gij in Hem, naar de genade van onze God en van de Here Jezus Christus. Gezagsdrager betekent ook dat God jou die naam toevertrouwt, om Jezus zichtbaar te maken. In een andere vertaling staat namelijk: Dan zal onze Heer Jezus worden geprezen, omdat Hij zichtbaar is in jullie. Is onze Here Jezus zichtbaar in jou, waar je ook gaat, welke problemen je ook tegenkomt? Breng je verzoening, vergeving? Ga je uit op het gezag van Jezus? Breng je alles onder Zijn gezag? Als je bidt in de naam van Jezus weet dan welke hemelse legermachten daar achter staan. Leer bidden zoals Jezus wil dat we bidden. Vol ontzag, eerbied en geloof. In de naam van onze Opgestane Here Jezus Christus, Amen.

06/04 Celgroep

13/04 Bidstond

17/04 Veegactie

17/04 Babbelavond

20/04 Celgroep

27/04 Bidstond

28/04 55 Senioren

zie p4 voor meer details



Oudsten

Bob van Pol
0499/702 940

Kris D'Hooge

09/236 35 08

Diakens

Albert Geens
0499/389 120

Dirk Lataire

0494/341 918

UIT HET ALTERNATIEVE BOEK "SPREUKEN"

- ♦ Ieder huisje heeft zijn kruisje.
- ♦ Van God en iedereen verlaten zijn.
- ♦ Leven als God in Frankrijk.
- ♦ Als 't God belieft.
- ♦ God noch gebod kennen.
- ♦ Van 't Lam Gods geslagen zijn.
- ♦ Dat is God geklaagd.
- ♦ Waar God een punt achter heeft gezet, kan jij geen komma achter plaatsen.
- ♦ God geneest en de dokter krijgt de zegen.
- ♦ Hij doet het ter ere Gods.
- ♦ De mens wikt, maar God beschikt.
- ♦ Gods wegen zijn ondoorgrondelijk.
- ♦ Gods water over Gods akker laten stromen.
- ♦ Doe uw best, God doet de rest.
- ♦ Voor God en klein Pierke.
- ♦ Naar Godsvrucht en vermogen.
- ♦ Dat zullen wij God en de molenaar laten scheiden.
- ♦ Niet klagen of zagen, maar dragen en God bidden om kracht.
- ♦ Wat baten Bijbel en bril, als de mens niet bidden wil?
Ken jij nog een spreuk?

WIN deze prijs!



Bel of stuur een sms op 1 april naar +32(0)498 44 45 90

Er wordt dan één **WINNAAR** uitgevist. Prijs: **ETENTJE IN VISRESTAURANT, na corona** uiteraard.

Gent, Dirk Reunes

Gebedsketting

Rika D'Hooge

0474/460 937

09/236 35 08

elim.gent.gebedsketting

@gmail.com





Mop van de maand



Thanks to Dad Hengeveld

02-16-2009

Ik heb geprobeerd hem uit te leggen dat hij voor eeuwig bij mij is, maar hij beseft het nog niet....

Celgroepen

WETTEREN

Dirk en Els

09/369 79 43

GENT

Dion en Hilde

09/227 63 78

SLEIDINGE

Marc en Cécile

09/343 86 76

WONDELGEM

Michaël en Joël

0479/777 307

Gezocht



Met onze redactie zijn we opzoek naar meer schijvers.

Wil jij graag deel worden van ons vast journalisten team?

Stuur een mailtje voor meer informatie naar elim.gent@gmail.com en wie weet lezen we jouw artikels en of poëzie wel in de komende kranten.

Talenten en limieten

We hebben allemaal talenten en limieten. Limieten omdat we nu eenmaal menselijk en dus onvolmaakt zijn.

Talenten omdat die ons door God gegeven zijn.

Het is belangrijk te erkennen dat we limieten hebben. Onze grenzen niet accepteren en er geen rekening mee houden leidt tot problemen. Bijv. burn out. Overmoed is nergens goed voor.

God verwacht dat we onze talenten gebruiken! Matt.25: 14-30.

Daardoor zullen we zelf groeien, anderen tot zegen zijn en God's getuige zijn.

Soms zal God ons vragen uit onze comfortzone te komen en onze grenzen te verleggen. Dat is moeilijk en vaak strubbelen we dan tegen. We zijn daarin niet alleen. Lees maar eens exodus 3: 10-22 en 4: 1-17.

Daar zie je Mozes heftig tegenstrubbelen als

God hem roept. Maar de Heer heeft op alles een antwoord en overal een oplossing voor. Wat voor Mozes gold geldt ook voor ons.

Als de Heer je roept dan zal hij je ook helpen met middelen en mensen om te volbrengen datgene waartoe hij je roept.

Hij deed hetzelfde voor Jezus in de hof van Gethsemane toen Hij daar doodsangsten uitstond in de aanloop naar Pasen. Een Stem klonk uit de hemel en een engel verscheen om Hem kracht te geven. Jezus vatte moed en bad:

Niet mijn wil maar Uw wil geschiedde.

Late we zijn zoals Jezus: moedig, niet overmoedig, nederig en gehoorzaam.

Jesaja 41: 13

Want ik de Here, uw God, grijp uw rechterhand vast en zeg tot u "vrees niet, Ik help U".

Amen

Gent, Hilde Lemaitre

55 SENIOREN

Luc

0473/181 767

DONT
WASTE
YOUR
TALENT!



Agenda

April

DINSDAG	06	Celgroep	
DINSDAG	13	Bidstond	20:00
ZATERDAG	17	Veegactie	(tijdelijk afgelast Covid).
ZATERDAG	17	Babbelavond	19:30
ZATERDAG	20	Celgroep	
DINSDAG	27	Bidstond	20:00
WOENSDAG	28	55 Senioren	14:00

Mei

ZATERDAG	01	Werkdag	09:00
DINSDAG	04	Celgroep	
DINSDAG	11	Bidstond	20:00
ZATERDAG	15	Veegactie	10:15
DINSDAG	18	Celgroep	
DINSDAG	25	Bidstond	20:00
WOENSDAG	26	55 Senioren	14:00

Wil je op de hoogte blijven van onze livestream, mail naar: elim.gent@gmail.com of bel even naar de leiding.

Gebedstip

Bid voor de vluchtelingen in de wereld.

Regionale bidstond

Gent NOORD

Achiel De Neve

Appensvoordestraat 53a

9920 Lovendegem

0486/588 121

Gent ZUID

Naomi VDS

Boomgaardstraat 5

9090 Melle

0486/244 447



Christelijke Gemeenschap ELIM

Samenkomstzaal: Acaciastraat 2, 9000 Gent
BE29 2900 1379 7764 - GEBA BEBB