

De krant

Mei 2021, uitgave 13



Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen.

Handelingen 16:25

The day after

Gisteren, Pasen, een plezante dag gehad met de kinderen en kleinkinderen. 's Morgens de paasdienst, 's namiddags aperitief, babbel, een kaartspelletjes enz. Kortom quality time. Vandaag: "The day after". Ge leest wat in de de weekendkrant, corona, rellen, je denkt aan de gemeente, alleenstaanden, broeders en zusters die te maken hebben met ziekte, verdriet enz. Kan het contrast nog groter zijn? Je zou je bijna schuldig voelen voor de plezante tijd die je had. Een beetje verder denkend op de prediking van de paasdienst en iets voor de celgroep kwam ik bij volgende tekst: "Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen". Handelingen 16:25 Het is een tekst waar al heel veel over gesproken is, toch blijft het volgens mij een tekst waaruit heel veel kracht te putten is. Daarom nogmaals. Hoe kwam het dat Paulus en Silas konden loven en prijzen onder deze omstandigheden? Hoe kunnen we de boodschap van Pasen laten doordringen in elke dag van ons leven?

1. Laat het evangelie dagelijks tot je doordringen. Beantwoord, denk na over de vraag: "Waarom is Jezus Christus aan het kruis gestorven?" Laat het antwoord diep doordringen in hart en in je denken. Schrijf het op de deurposten van je hart. Maak het

zichtbaar (tekeningen, teksten) in je leefwereld.

2. Sterf aan je ik. Als we ten diepte beseffen wat het offer van Jezus betekent dan kunnen we komen op een plaats waar we kunnen sterven aan onze oude ik. Omdat niet onze wil maar Zijn wil belangrijker wordt dan al de rest (bezit, ... vul zelf maar in)

3. Richt je op de eeuwigheid. Door de opstanding heeft Jezus de weg geopend naar het Vaderhuis. Zekerheid van eeuwig leven zonder pijn, verdriet, zorg, ...

4. Wees blij. Iedere dag die de Heer ons geeft mogen we vieren als een geschenk van Hem wetende dat onze toekomst zeker is, veilig gesteld door Zijn overwinning over de dood.

5. Deel het goede nieuws. Wij zijn geroepen om het goede nieuws te delen. Een moeilijke, zeker in een tijd waar niemand God denkt nodig te hebben. Maar dit verandert niets aan de opdracht uit Matt 28.

Gelukkig staan we er niet alleen voor we kunnen al uitkijken naar het volgende feest Pinksteren. "The day after" is dan niet de dag NA het feest MAAR het begin van een feest dat nooit eindigt. Wat een genade. Zijn we blij of zijn we blij? Hebben we nog meer nodig om blij te zijn?

01/05 Werkdag

04/05 Celgroep

11/05 Bidstond

15/05 Veegactie

18/05 Celgroep

25/05 Bidstond

26/05 55 Senioren

zie p4 voor meer details



UpMedia, het gratis christelijke Netflix

Oudsten

Bob van Pol
0499/702 940

Kris D'Hooge

09/236 35 08

Diakens

Albert Geens
0499/389 120

Dirk Lataire

0494/341 918

Sinds een jaar werk ik mee aan het project van UpMedia, we werken hieraan met een team van 7.

Toen de voormalige ERTS, een christelijke televisiezender in Vlaanderen van de ether ging, hoorde Frederick, de drijfkracht achter UpMedia, een stem van de Heer die zei: "Doe iets met televisie." Hij kende daar helemaal niks van, maar God bleef aandringen. Op elk moment van de dag, in de auto, in de douche, in de winkel kwam de stem steeds terug: "Doe iets met televisie." Frederick besloot gehoorzaam te zijn aan de Heer, en zo werd UpMedia geboren.

Het doel van Upmedia is om niet-christelijke Vlamingen christelijke films en series te laten kijken zodat ze doorheen deze beelden de Heer kunnen leren kennen. Op de site vindt je vooral films. Films die mensen doet nadenken over het bestaan van God.

Door de hulp van sponsors kunnen ze de distributiekosten van films betalen en deze gratis aanbieden op hun website. Je vindt hier naast films ook documentaires, muziek, tekenfilms, series e.d.

Eenzijds kopen ze dankzij sponsors de distributierechten op zodat ze gekende films zoals "Little boy", "The Pilgrim's Progress" en Fireproof gratis kunnen aanbieden, anderzijds zijn

we intern bezig met een eigen inhoud te ontwikkelen. Zo werk ik mee aan onze eerste kortfilm en onze eerste miniserie. Daarnaast is UpMedia ook bezig met een getuigenissenprogramma.

Heb je zin in een leuke film avond? Wil je anderen bemoedigen met een aflevering?

Maak dan je gratis account aan op de website en ontdek gratis films, series en meer op www.upmedia.be

UpMedia is een mediaplatform met een knipooog naar omhoog. ;)



Gent, Arnaud Vandermeiren

Gebedsketting

Rika D'Hooge

0474/460 937

09/236 35 08

[elim.gent.gebedsketting](mailto:elim.gent.gebedsketting@gmail.com)

@gmail.com

Zoek de 7 verschillen van de eerste Livestream





Mop van de maand

Wat zei de preker tegen de man met een Twitterverslaving?

"Sorry, Ik volg jou niet."



Celgroepen

WETTEREN

Dirk en Els

09/369 79 43

GENT

Dion en Hilde

09/227 63 78

SLEIDINGE

Marc en Cécile

09/343 86 76

WONDELGEM

Michaël en Joël

0479/777 307

55 SENIOREN

Luc

0473/181 767

Gezocht

Met onze redactie zijn we opzoek naar meer schijvers. Wil jij graag deel worden van ons vast journalisten team? Stuur een mailtje voor meer informatie naar elim.gent@gmail.com en wie weet lezen we jouw artikels en of poëzie wel in de komende kranten.

Waarom ik?

Je wordt soms geconfronteerd met tegenslag, die je meestal niet hebt zien aankomen. Het schudt je door elkaar en brengt je geloof aan het wankelen. Het roept vragen op van: 'Waarom ik?', 'Waarom nu?', 'Wat heb ik nu weer verkeerd gedaan?', 'Wat is het nut hiervan?'. Je weet wel dat de Heer alles in Zijn hand heeft en voor je zorgt. Maar op zo'n moment word je overweldigd door je emoties, ontkenning, boosheid, verdriet, opstand. Je voelt je alleen en denkt dat je het zelf niet aankan. Maar dan blijkt steeds weer hoe veerkrachtig je bent. Dat het achteraf bekeken toch niet zo erg is, je gaat relativieren. Je stelt vast dat je er iets uit leert (als het goed zit) en dat het je zelfvertrouwen een boost geeft. Je kijkt omhoog en spreekt opnieuw je vertrouwen uit in Hem die alles weet en alles

bestuurt. Je ontdekt na een tijd (kan kort zijn maar ook lang) dat er uit je miserie toch iets goeds geboren wordt. Dat je tegenslag geleid heeft tot een betere situatie; maar je moest er doorheen.

Je schip is door een zware storm gegaan. Het is beschadigd en een deel van de lading is overboord geslagen. Maar je bereikt veilig de haven. De reder en de ontvanger van de goederen zijn blij en zij betalen je een vette premie, omdat je het schip veilig in de haven hebt gebracht. Ook de verzekering betaald, zodat het schip wordt hersteld, zelfs beter dan voorheen. Je vaart terug de haven uit met een beter schip en een ervaring rijker. Ahoi varenden onder Gods genade.

Gent, Dion Damman





Agenda

Mei

ZATERDAG	01	Werkdag	09:00
DINSDAG	04	Celgroep	
DINSDAG	11	Bidstond	20:00
ZATERDAG	15	Veegactie (tijdelijk afgelast Covid)	
DINSDAG	18	Celgroep	
DINSDAG	25	Bidstond	20:00
WOENSDAG	26	55 Senioren	14:00

Juni

DINSDAG	01	Celgroep	
DINSDAG	18	Bidstond	20:00
DINSDAG	15	Celgroep	
ZATERDAG	19	Veegactie (tijdelijk afgelast Covid)	
DINSDAG	22	Bidstond	20:00
DINSDAG	29	Celgroep	
WOENSDAG	30	55 Senioren	14:00

Wil je op de hoogte blijven van onze livestream, mail naar: elim.gent@gmail.com of bel even naar de leiding.

Gebedstip

Bid voor regering

Regionale bidstond

Gent NOORD

Achiel De Neve

Appensvoordestraat 53a

9920 Lovendegem

0486/588 121

Gent ZUID

Naomi VDS

Boomgaardstraat 5

9090 Melle

0486/244 447



Christelijke Gemeenschap ELIM

Samenkomstzaal: Acaciastraat 2, 9000 Gent
BE29 2900 1379 7764 - GEBA BEBB