

De *Elim* krant

Januari 2022, uitgave 20



Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping:
het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

2 Korinthe 5:17



04/01 Bidstond

09/01 Getuigendienst.

11/01 Celgroep

18/01 Bidstond

23/01 Kuisactie

25/01 Celgroep

zie p4 voor meer details

**GOD IS
GESPECIALISEERD
IN HET GEVEN VAN
EEN NIEUWE START**



od maakt
geen fouten.
ij bent
perfect gemaakt



Een heel gezegend 2022!
Elim.



Als Vlaamse christenen samenkomen

Oudsten

Kris D'Hooge
09/236 35 08

Dirk Lataire
0494/341 918

Bob van Pol
0499/702 940

Diakens

Albert Geens
0499/389 120

Gebedsketting

Rika D'Hooge
0474/460 937
09/236 35 08

elim.gent.gebedsketti
ng@gmail.com



De Vlaamse Ontmoetingsdag ging dit jaar, ACO 2 (Anno Corona), gelukkig weer door. Je geraakte er niet binnen zonder coronapas, maar een masker was niet verplicht.

Het schijnt dat er toch zo'n 750 mensen waren; christenen van over gans Vlaanderen en elke achtergrond. Ook dat Filipijns -denk ik toch- vrouwtje was er ook weer. Ze stond de hele tijd recht en prijsde de Heer met zo'n grote overgave; het was mooi om naar te kijken. In volle aanbidding ging haar rechterhand geweldig trillen; ik moest denken aan de 'shakers' (moet je maar eens opzoeken).

De aanbidding was geweldig, geleid door een geweldig aanbiddingsteam.

Er was voor iedereen iets; oude (zelfs hymnes) en nieuwere liederen.

We mochten luisteren naar twee preken die er ons op wezen dat God ons niet loslaat.

De standjes die we tijdens de pauze konden bezoeken waren minder in aantal dan de jaren ervoor. Maar 1 stand met boeken zeg!

Ik vond dat er niet zoveel ruchtbaarheid is gegeven aan de deze dag. Volgend

jaar moet dit beter.

Misschien is er wel iemand die dit wil trekken en een bus inlegt; zou mooi zijn.

Als je wilt opgebouwd worden dan is dit wel een van de 'places to be'.

Ik herinner me Ontmoetingsdagen van jaren geleden waar ik persoonlijk werd aangeraakt door de Heilige Geest toen ik de zaal binnenkwam; de Heer was daar en was aan het werk.

Velen van onze gemeente hebben er ooit een rol in gespeeld, door te preken of de aanbidding te verzorgen bijvoorbeeld.

Zelf heb ik er nog toneel gespeeld en gevendeld; wie herinnert zich dat nog?

Ik hoop om velen van jullie er volgend jaar te ontmoeten.

Dion Dammman, Gent





Een Beeld

Naar aanleiding van de preek van Martin Dol over het Loofhuttenfeest en het levend water, had ik een beeld tijdens de aanbidding.

Het is het hoogste punt van het feest en de Here Jezus gaat op Zijn troon zitten. Vanuit Zijn troon stroomt het levend water.

Wij staan aan de kant en de Here Jezus nodigt ons uit om in het water te gaan, om erin te spelen of om aan de rand ervan te gaan zitten.

Het was als een openluchtzwembad waar iedereen bij het water was. We hielden ook bekers vast en mochten ervan drinken, opnieuw en opnieuw. We deelden het ook uit. Wat mij raakte was dat Jezus naar ons keek. Zijn ogen blonken.

Het was zoals een ouder naar zijn kind kan kijken, vol trots en gerust terwijl het aan het spelen is.

Dominique, Merelbeke



Baby

Nieuws



Kaleb Egan D'hooge
29 november 2021
50cm - 3.385kg

Benjamin & Hannah (zus Tirzah)

Celgroepen

WETTEREN

Dirk en Els

09/369 79 43

GENT

Dion en Hilde

09/227 63 78

SLEIDINGE

Marc en Cécile

09/343 86 76

WONDELGEM

Michaël en Joël

0479/777 307

55 SENIOREN

Luc

0473/181 767



Agenda

Januari

DINSDAG	04	Bidstond	20:00
ZONDAG	09	Getuigenissendienst	
DINSDAG	11	Celgroep	
DINSDAG	18	Bidstond	20:00
ZODNAG	23	Kuisactie	Na dienst
DINSDAG	25	Celgroep	

Februari

DINSDAG	02	Bidstond	20:00
DINSDAG	08	Celgroep	
DINSDAG	15	Bidstond	20:00
DINSDAG	22	Celgroep	
ZATERDAG	26	Worship Night	19:30

De eredienst gaat ook door via livestream. Elke zondag 10.15 u
Wil je op de hoogte blijven van onze livestreams mail naar: elim.gent@gmail.com

Gebedstip

Bid voor de media (tv, radio, pers) wereld in Vlaanderen.

Sprekers

02/01 BOB

09/01 Getuigenissen

16/01 Eddy

23/01 David

30/01 Kris

